

## in deze brief >>>

---Paas nummer

Hoe wordt Pasen op de Filippijnen gevierd?

Plannen voor de komende maanden.



Kwartaalbericht vanaf de Filippijnen, maart 2024 - nr. 60

# Nieuwsbrief Iljo



## in de agenda

**4-5 april** spreken in de bergen voor de generale synode van de bergmensen over de gevaren van secten.

**15-20 april** Langham preek training Oude Testament in Manila. Deze week hopen we met elkaar ook het Filippijnse handboek en andere materialen voor deze training af te maken.

**22-26 april** Langham preek training voor de bergmensen aan de andere kant van het eiland Mindoro.

**21 of 28 april** graduation van de langham preek training in Diliman Bijbel Kerk. De kerk waar ik mee meeleef en waar we 24 mensen trainen elke zondag na de dienst.

**mei** verder werken aan ontwikkeling voor Filippijns materiaal voor de preek trainingen. Voorbereidingen voor graduation.

**11 juni** graduation ceremony voor mijn doctorale training. Mijn vader en broer hopen erbij te zijn en ook te genieten van een vakantie.

**25 juni- 1 juli** bijeenkomst in Thailand met de andere Azie preek beweging coordinatoren van Langham.

Vorbereidingen voor Increase Azie-Pacific conferentie in augustus

## Pasen en de Heilige Week

De Heilige Week voor Pasen is op de Filippijnen, de belangrijkste vakantie, vrije tijd, maar ook tijd om tot inkeer te komen. Wat veel mensen buiten de Filippijnen ervan weten is dat sommige mensen zich laten kruisigen, zoals Jezus dat deed. Soms gaan er zelfs toeristen heen, die selfies maken met degene die zich laat kruisigen. Voor de Filipino is dit echter een diep geestelijk gebeuren.

Maar wat gebeurt er nu echt in de Heilige Week hier?

Het is eigenlijk al begonnen met as kruis op hun voorhoofd, de woensdag na ons Nederlandse Carnaval (dat wordt hier dan weer niet gevierd) als begin van de 40 dagen tijd (vergeleken met de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht voor de verzoeking). De as wordt gemaakt van de verbrandde palm bladeren van Palmzondag van het jaar ervoor. Veel mensen eten al die tijd geen vlees, of in ieder geval niet op vrijdag. De restaurants spelen hierop in met speciale "vastentijd" promoties. Zoals garnalen pizza en zalm rijst.



As -kruis halen op as-woensdag

Op **Palm zondag** maken de kinderen op de zondagschool meestal hun eigen "palaspas", kokos palm bladeren kunstwerken. Een voorbeeld hiervan is te zien op dit YouTube filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=6r30wV4DrTA>  
Verder is dit ook de tijd voor veel arme mensen om ze te maken, te verkopen bij de kerken en zo wat extra geld te verdienen. De meeste bedrijven geven de werknemers vanaf woensdag al vrij, maar uiterlijk donderdag.

**Witte donderdag** wordt op veel plaatsen de "Senakulo" gevierd. Dit is de leidensgeschiedenis uitgespeeld met het dorp. De menigte, discipelen, farizeers enz. spelen allemaal hun rol en het hele dorp is aanwezig. Aan het einde wordt Jezus gekruisigd (met touwen aan kruis gebonden) en overlijdt hij. Dan wordt Jezus met kruis en al de kerk in gedragen.



Vroeger mocht ik in de heilige week nooit buiten spelen, het huis niet verlaten en zelfs geen messen in de keuken gebruiken, omdat Jezus dood was en hij mij niet kon beschermen. Nu ik weet dat het alleen een herdenking is geniet ik er ook van de kinderen in de vakantie mee naar een park te brengen en ben ik niet meer bang.  
*Jeny*

Toen ik opgroeide deed ik mee aan alle activiteiten rond Pasen, maar te midden van de festiviteiten voelde ik dat er iets ontbrak: de ware essentie van de opstanding van Christus leek over het hoofd te worden gezien. Toen ik de Evangeliewaarheid ontdekte via een Bijbelgelovige gemeenschap, veranderde alles. Ik besepte dat de Schrift, en niet de traditie, de sleutel bevat om de kern van het christendom te begrijpen. Het begeleidt ons met tijdloze wijsheid en ethische principes.

Nu vier ik Pasen als de opstanding van de Heer, geworteld in de eenvoudige waarheid van Gods Woord. Het is een viering van hoop en vernieuwing, die ons inspireert om te zoeken naar de Waarheid van Jezus, de verrezen Heer. *German*

### Goede vrijdag; Jezus is dood, hij kan ons niet beschermen...

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn de enige dagen op de Filippijnen dat er weinig verkeer is. Omdat men de dood van Jezus (her)denkt, denkt men dat Jezus geen bescherming kan geven die dagen. Dus liever reist met niet en werkt men niet. Bijna alle winkels zijn dicht. Dit is de dag dat de 12-baans weg vlakbij mijn huis in alle rust overgestoken kan worden.



Deze weg is op stille zaterdag zonder gevaar over te steken

In de protestantse kerken wordt op deze dag vaak door de laatste 7 woorden gepreekt. 7 mensen geven elk een korte reflectie op een van deze 7 woorden. Vak afgewisseld met passende liederen. Ik mag dit jaar iets zeggen over "**vandaag zul je met mij in het paradijs zijn**".

Dit is ook de dag dat sommigen zichzelf geselen en zelfs laten kruisigen. Officieel veroordeelt de kerk dit als onnodig. Vergeleken met vroeger zijn er minder mensen die dit doen, maar het gebeurt nog steeds.

Veel diensten worden gehouden rond 3pm, de tijd dat Jezus overleed.

Vroeger, zelfs al kreeg je in de heilige week dubbel salaris als je werkte, nam ik altijd vrij. Ik was bang naar buiten te gaan, misschien zou er iets ergs met me gebeuren. *J*

### Dankpunten

- 50 deelnemers aan de preek training in Samar. Via de groepchat op facebook blijft er nog heel wat nagepraat worden over wat er geleerd is, maar ook of het goed toegepast wordt. Ze vragen onze en elkaars mening of het goed is. Het was mooi dat Daan en Hananja van de GZB er ook even bij konden zijn daar.
- Preektraining in het Zuiden van het land gedurende 3 weekenden zodat studenten en werkende mensen ook kunnen komen (22 mensen).
- Training in mijn kerk, elke zondag na de dienst voor 2 uur (24 deel)
- Mooie team waar ik mee mag werken.
- Beter gehoor. Nog geen 100%, maar duidelijk beter.

### Gebedspunten

- Voor voorbereiding van alle details rondom het officiële afstuderen op 11 juni. Er wordt hier op de Filippijnen ruim gevierd!
- Dat deze Paas- en Vasten tijd een tijd van bezinning mag zijn voor iedereen.
- Komende trainingen als vermeld in de agenda.
- Gezondheid en veiligheid in het reizen.



## Pabasa -- lezen

Een ander fenomeen in de Heilige Week hier is de "pabasa", op een oude chant melodie wordt het hele leven van Jezus door gezongen, inclusief de "volksverhalen" rondom deze gebeurtenissen. Dit kan wel 3 dagen duren.

Voor de oudere vrouwen doen dit, maar iedereen kan meedoen. In de modernere tijd gaat dit met groot volume via megafoons en speakers. Dit kan elke dag van de Heilige Week beginnen maar op zijn laatst op witte donderdag. Het wordt in het locale dialect gezongen en is makkelijk mee te zingen.

Dominee Ed Lapiz heeft een evangelische versie geschreven, die alleen focust op wat er in het Mattheus evangelie geschreven staat en niet de bijkomende verhalen vanuit de deuterocanonieke boeken. Hij staat bekend op de Filippijnen als iemand die probeert op een Filippijnse manier Christen te zijn. Te kijken wat er cultureel is en Bijbels tegelijk. Hij maakt gebruik ook van de originele instrumenten in de kerk, die vroeger gebruikt werden voor het oproepen van de geesten. Nu worden ze gebruikt om de dienst van zang te begeleiden.

Toen ik in Sariaya hielp een kerk te beginnen hebben we deze versie op witte donderdag gezongen in de kerk (duurt ongeveer 4-6 uur). De oudere dames vonden het zo fijn. Dat hadden ze zoveel jaar gedaan en nu ze tot geloof waren gekomen werd het niet meer gedaan. Ze waren dankbaar dat het kon op een manier die bij hun geloof paste, zonder het bijgeloof van vroeger.

Voor een idee over hoe het klinkt hierbij een link <https://vimeo.com/92068073>.

Het is mooi te zien hoe een oud idee, nieuw leven ingeblazen kan worden. Ook al was de melodie wat saai voor uren achter elkaar, maar het was wel een heel andere manier van het evangelie horen.

### Visita iglesia (kerken bezoeken)

Nog iets wat hier tijdens de Heilige Week op donderdag of vrijdag gebeurt is het bezoeken van 7 verschillende kerken. In elk van deze kerken wordt een deel gelezen uit de bijbel van elk van de 7 plekken waar Jezus stopte vanaf zijn gevangenneming tot aan de kruisiging. Veel mensen doen dit als onderhandeling met God om een ziek familie lid beter te laten worden, of om te slagen voor de eindexamens later. Anderen doen het uit dankbaarheid voor van God voor hen gedaan heeft, of uit gewoonte, omdat je dat nu eenmaal doet in de Heilige Week.



### Paasmorgen Salubong "welkom"

Voor het licht wordt rond 4 uur wordt de opstanding gevierd. Met trompetten wordt het hele dorp met een optocht wakker gemaakt door een kind dat de engel speelt. Twee optochten, een met een beeld van Maria en een met een beeld van Jezus ontmoeten elkaar in de kerk, waar de paarse doeken van de heiligen afgehaald worden en Jezus Zijn moeder weer ontmoet.

In de protestantse kerken is er ook vaak een dienst voor de dag begint en vaak worden er dan doopdiensten gehouden en of een familie dag met de kerk. Maandag moet iedereen weer aan het werk.



De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken. Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

Tel: 0343-512444

E mail: [info@gzb.org](mailto:info@gzb.org)

De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de secretaris: Peter Quik.

Velgtstraat 23,  
5321 SX Hedel.

0653867807

[p.a.quik@outlook.com](mailto:p.a.quik@outlook.com)

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Jan-Willem Lapoutre:

[jwk@lapoutre.be](mailto:jwk@lapoutre.be)

Giften kunt u overmaken op:  
NL 53 RABO 0329 2015 81  
t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem.  
Wageningen.

### Contact informatie Iljo

Iljo de Keijzer,  
OMF-international  
PO Box 1997-1159  
QCCPO 1100, Quezon City  
Philippines  
0063-9257276110

[iljo.dekeijzer@omfmail.com](mailto:iljo.dekeijzer@omfmail.com)

<http://iljo.algemeenbekend.nl>

