

in deze brief >>>

... en dan ineens ben je doctor!

Preek training in de bergen.

Plannen voor 2024.



Kwartaalbericht vanaf de Filipijnen, december 2023 - nr. 59

Nieuwsbrief **Iljo**



in de agenda

8-15 januari? Langham preaching training in Samar. Datum nog niet zeker

Januari laatste hand aan proefschrift leggen

20 januari Every Community for Christ anniversary in Tarlac

26-28 januari retraite in Tagaytay

9-13 feb Filippijnse kerk in Hongkong preken en zendings conferentie

13-15 feb ABCCOP Nationale conferentie. Wisseling van leiderschap.

23-25 feb Langham in Cagayan de Oro face to face. Ervoor en erna 2 dagen online om professionals te helpen, die geen hele week vrij kunnen nemen.

Langham Preken

In oktober waren we te gast in Mindoro, bij de Mangyan. Deelnemers kwamen van het hele eiland, van verschillende stammen. De eerste berichten waren ongeveer 20 deelnemers, 2 van elke stam. De week voordat we kwamen was het opgelopen tot 120+. Uiteindelijk waren er 80 deelnemers, in een open ruimte onder gietijzeren dak bij 30-35 graden. De dag dat de stroom uitviel en we zelfs geen ventilator meer hadden was pittig! Maar er werd heel hard geleerd. Ze hadden geen tafels, dus de meesten zaten op de betonnen vloer op hun slippers terwijl ze de banken als tafel gebruikten. Het eten was heel simpel. Een grote berg rijst met een soep met groente waar een beetje vlees doorgeen gevlogen was, of een mini visje. Goedkoopste eten ooit. Maar we hadden een deal dat zij voor de helft van de maaltijden zouden zorgen en wij voor de andere helft. Dit in het kader van meer onafhankelijk worden. Ze wilden graag een bijzondere laatste maaltijd met vlees hebben. Dus het grootste deel van het budget werd daarvoor opzij gezet, en een feest was het!



Reacties van de deelnemers:

1. Nu kan ik dieper delven in de Bijbel
2. Ik weet nu hoe ik de tekst beter kan begrijpen, door de tijd te nemen op de details te letten.
3. Nu weet ik de stappen die helpen om een goede preek te maken. Van het lezen van de tekst, tot de context, de details en hoe het toepasbaar te maken.
4. We hebben al best veel trainingen gedaan, maar dit was de eerste die zoveel tijd met de tekst zelf besteedt. Dit helpt ons om de rest van de stappen zoveel makkelijker te zetten.



Het was een heel grote groep, de meesten met weinig educatie en geld. Dus sommigen hadden moeite met lezen, of hadden geen bril als ze die nodig hadden om te lezen. Samen kwamen we er echter uit!

Dankbaar voor 3 collega trainers die mee konden komen om dit samen te doen. Het is zo goed om te zien hoe ze steeds vertrouwder worden met het materiaal en het faciliteren.

Diam, die mij één dag in de week assisteert, was ook mee. Met deze grote groep was dat enorm handig, al was het maar in het ophangen van antwoorden en uitdelen van pennen. Hij genoot van verse cocosnoot en koffie uit een soepkom.

Dankpunten

- Proefschrift verdedigd!
- Preektraining voor 80 bergmensen. Ze hebben al twee trainingen gepland voor volgend jaar.
- Goede planning voor strategische trainingen volgend jaar.
- Langzaam aan krijg ik weer meer weerstand

Gebedspunten

- Duidelijkheid of en wanneer de tweede operatie aan mijn oor nodig is. Het lijkt erop nu dat het toch nodig is, maar niet urgent. Het blijft van binnen toch steeds opnieuw ontsteken.
- Voldoende mensen voor alle geplande trainingen volgend jaar. Specifiek voor een goede datum in Samar. Met zoveel groepen en zo'n groot eiland met slecht bereik is het lastig een datum te vinden.
- Een goede kerst tijd.

Proefschrift verdediging op de Filippijnen

“EEN ONDERZOEK NAAR DE BETEKENIS VAN JEREMIA'S UITDRUKKINGEN VAN BOOSHEID EN PIJN NAAR GOD EN HET BELANG DAARVAN VOOR DE EMOTIONELE EN GEESTELIJKE GENEZING VAN FILIPPIJNSE DOMINEES DIE HETZELFDE ERVAREN.”

Ik heb de “gesprekken” tussen God and Jeremia bekeken en de openheid hier over hoe direct Jeremia tegen God kon zijn vergeleken met de theologische en culturele aspecten voor dominees hier op de Filippijnen wat betreft het uiten van pijn en boosheid naar God. Ik heb gekeken naar wat hen tegenhoudt. Veel kerk splitsingen en ook dominees die afstans nemen van hun ambt lijken hiernaar terug te leiden.

Het is mijn hoop dat dit onderzoek helpt dit bespreekbaar te maken in de toekomst. Dat het ok is om boos of teleurgesteld te zijn. Dat veel mensen in de Bijbel dat ook deden. Tegelijk wil God dat we erover praten met hem en niet alleen lofzingen terwijl van binnen we iets heel anders voelen.

Een bijzonder moment op 5 december, in hybride formaat live op de universiteit mocht ik als eerste van het nieuwe programma; Doctor of Ministry in Asian Theological Seminary, mijn verdediging doen.

Alle tijd van studie tussendoor en de stress om het op tijd in te leveren was het helemaal waard. Bijzonder ineens een dik pak papier in handen te hebben dat je zelf geschreven hebt. Spannend of ze het goed genoeg vinden; vooral ook omdat ik als buitenlander over de Filippijnen sprak.

En dan... vanaf vandaag mag je jezelf doctor noemen 😊

Op de Filippijnen heb je nog 10 vakken tijdens het doctorale programma en hoor je tijdens je verdediging pas echt of je het gehaald hebt. Verder heb ik nu tot eind januari om de aanpassingen die ze gaven te implementeren en dan in juni is de officiële “afstuderen” met alle studenten van de universiteit. Dus nog een feestje te goed :-0

Samar

Samar heeft de afgelopen maand weer te kampen gehad met ernstig water overlast. Dit tast gebouwen en wegen aan en brengt meestal allerlei ziekten mee omdat de mensen door water moeten waden om naar school of werk te gaan. We hebben op een praktische manier kunnen helpen door voedsel pakketten voor de zwaarst getroffen. Vooral de boeren zijn ernstig getroffen door de wateroverlast.

Verder was er deze maand ook een behoorlijk sterke aardbeving te voelen daar. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. Wat betreft orkanen is het bijzonder rustig geweest, wat ons eerlijk gezegd een wat ongemakkelijk gevoel gaf. Momenteel lijkt er zich een orkaan te ontwikkelen die volgende week over de Filippijnen gaat. De laatste jaren zijn er vaak heel sterke orkanen geweest rond de kerstdagen...

Momenteel is er contact tussen drie groepen in West en Noord Samar. We proberen hen bij elkaar te krijgen voor een Langham Preek training, begin 2024. Met alle overstromingen en het sowieso erg slechte bereik is dat een uitdaging. En dan hebben ze ook nog allemaal hun eigen programma... Maar we zien uit naar de dag dat we hen aan elkaar kunnen voorstellen, zodat ze weten dat ze niet alleen zijn. De training zal hen genoeg geven dat ze meer vertrouwen in hun preek kunsten krijgen.

Diam heeft geprobeerd om zoveel mogelijk te achterhalen welke trainingen hebben plaatsgevonden. Van verschillende lokale trainingen weten we nog niet of ze hebben plaatsgevonden, of is de contactpersoon niet bereikbaar. Maar tot nu zijn we tot:

Nivo 1: +/- 400

Nivo 2: 110

Nivo 3: 91

Training Of Trainers: 37

Vooraf van nivo 1 weten we dat er veel meer mensen lokaal getraind zijn, maar ook dit zijn toch heel mooie getallen! En we blijven mooie verhalen horen, van dominees die feedback krijgen van echtgenote/kinderen dat hun preken veel duidelijker zijn geworden. Er is een groep kinderwerkers, die we getraind hebben, en nu allemaal om de beurt een weekopening doen. De verschillen met vroeger zijn heel groot voor hen: nu is de weekopening op maandagmorgen echt een tijd van leren en toepassen op hun werk en leven. En de druk is er om goed voor te bereiden, anders weten ze dat ze commentaar krijgen ☺



Aardbeving 2 december

Ten zuiden van Samar ligt het eiland Mindanao, dit is het op één na grootste eiland van de Filippijnen. Voor de oostkust van Mindanao lag het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter.



Colofon

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken. Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

Tel: 0343-512444

E mail: info@gzb.org

De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de secretaris: Peter Quik.

Velgtstraat 23,
5321 SX Hedel.

0653867807

p.a.quik@outlook.com

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Jan-Willem Lapoutre:

jwk@lapoutre.be

Giften kunt u overmaken op:
NL 53 RABO 0329 2015 81
t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem.
Wageningen.

Contact informatie Iljo

Iljo de Keijzer,

OMF-international

PO Box 1997-1159

QCCPO 1100, Quezon City

Philippines

0063-9257276110

iljo.dekeijzer@omfmail.com

<http://iljo.algemeenbekend.nl>