

## in deze brief >>>

Vele locale training vinden plaats.

Bezoek uit Nederland!

Bezoek in Turkije

...en veel creativiteit!



Kwartaalbericht vanaf de Filipijnen, mei 2022 - nr. 54

# Nieuwsbrief **Iljo**



## in de agenda

16 mei In Tarlac een locale langham training en preaching club bekijken.

17-19 mei ABCCOP generale synode (met Daan GZB coordinator)

21-28 mei Langham training voor Leyte en Samar provincies inclusief training van nieuwe facilitators.

29 mei tm 3 juni met Daan richting Samar vertrekken en daar les geven over the rode draad door de Bijbel op twee plekken.

Vanaf 13 mei elke vrijdag avond online langham training

Juni/juli Langham trainingen in Pakistan?, Mindenao en Mindoro.

Creatieve opdracht voor online klas over de Bijbel als 1 verhaal die door 100 studenten bezocht werd.



## Langham Preken

In mijn vorige brief schreef ik over een training voor locale facilitators. Deze keer iets over het effect. Normaal ben ik niet zo nummers gooiend... maar ben super trots op de mensen die we getrained hebben!

**Ds. Ino:** is over de helft met het trainen van 7 predikanten in zijn gebied

**Ds. Bhem:** Ging naar het verre noorden, om daar in een gebied waar dominees weinig training hebben 13 mensen te trainen.

**Ds. Jerry:** heeft 6 mensen in zijn buurt getrained en gaat eind van de maand met ons mee om een grote groep in Leyte/Samar te trainen op nivo 2.

**Ds. Richard en Ds. Willy:** hebben de krachten gebundeld en trainen samen een groep van 13 uit 3 provincies elke maandag. In de ochtend een les en in de middagen oefenen ze samen zodat ze alvast met een basis voor hun preek voor zondag weer naar huis gaan.

**Ds. Andrew en ds. Fe:** Beiden gebruiken de Bijbelschool waar ze leiding aan geven als platform om nieuwe dominees goed te trainen in preken (25 en 15 studenten)

**Ds. Abby:** is begonnen met een online training voor de jongeren, die ook willen leren preken, maar zich te jong voelen om bij de oudere dominees aan te schuiven.

**Ds's Jonathan, Jonah, Bong en Rene** gaan allemaal voor het eerst lesgeven aan een grote groep die we in Mindenao gaan trainen in july hopelijk.

**Ds. Lani** is ook al een locale groep begonnen om te trainen.

Een groot deel van heb gaat ook meehelpen om les te geven in de online training die deze maand begint.

Coördinatie tussen al deze trainingen valt niet altijd mee :-), maar het is zo bemoedigend om te zien hoe iedereen met het materiaal aan de slag gaat. De handleiding, handouts, powerpoint en gelamineerde materialen zijn ook allemaal klaar en helpen in het lesgeven.



**Vertaalde boeken:** Het eerste boek over luisteren naar de Bijbel en de omgeving voor een goede relevante preek is uit en wordt momenteel door groepen gelezen.

Het tweede project is begonnen met een boek dat de basis lijn van de Bijbel en belangrijke theologische inzichten deelt op een eenvoudige manier. Hopelijk is dat klaar in Augustus. Zie hieronder het handboek en de gelamineerde platen voor training van nivo 1!



## Dankpunten

- De geplande trainingen, die weer face to face kunnen en de hoeveelheid vrijwilligers om les te geven.
- Dat het eerste vertaalde boek uit is gekomen en nu verdeeld wordt.
- Goede tijd in Turkije!

## Gebedspunten

- Het maken van een handleiding ook voor nivo 2 Langham preken met focus op Oude Testament.
- Verdere bescherming, voor als we proberen langzaam aan weer wat dingen face-to-face te gaan doen.
- Voor een goed bezoek aan de Filippijnen voor Daan, Martijn en Hananja van de GZB. Voor alle logistiek, omdat iedereen op andere dagen komt en vertrekt, en verschillende locale vluchten nodig zijn :-0.
- Verkiezingen op 9 mei! Wordt de zoon van de voormalige dictator president of toch niet?

## Turkije Increase samenkomst

Heel bijzonder was het weer internationaal te reizen en helemaal naar Turkije. Dit bleek het enige land waar iedereen heen kon ivm covona en visa regels. Zo bijzonder weer te kunnen vergaderen aan een tafel ipv via aan scherm. Hoewel het nog wel hybride was (sommigen die online meededen). We hebben met elkaar nagedacht hoe we theologisch onderwijs in de lokale kerken in Azië verder kunnen ondersteunen. Ook hebben we alvast een begin gemaakt met de voorbereidingen voor een Azië conferentie in November face-to-face. Samen hebben we ook Perge bekeken. Daarna nog even heerlijk vakantie met mijn broer gehad. Terug reis was nog even spannend, omdat mijn kamergenote covid had gekregen en ik een negatieve test nodig had om terug te mogen reizen... dankbaar dat ik die had weer veilig aangekomen hier op de Filippijnen.



# Samenwerken met andere organisaties

Tot nu toe bent u/jij al twee organisaties tegengekomen waar ik mee samen mag werken: langham preken en Increase netwerk. In Turkije kwam ik ook een collega tegen die mijn collega op de Filippijnen helpt met een goede Bijbel training voor mensen met een muslim achtergrond. Samen hebben we kunnen brainstormen over hoe we hem nog meer kunnen helpen en welke volgende stappen we kunnen zetten.

Via Langham preken werk ik veel samen met een locale zendings organisatie: ECC (elke gemeente voor Christus).



Afgelopen maandag hadden die hun Generale synode en was ik gevraagd God's woord te delen. Een grote groep online, maar per provincie waren ze ook in grote groepen samen gekomen. Bijzonder!

Tijdens deze online training kwam ik weer mensen tegen van andere theologische conferenties. Ook heb ik ECC in contact kunnen brengen met een organisatie, die werkt met livelyhood trainingen goed opzetten omdat dit een belangrijke volgende stap is om op termijn zelfstandig te worden. Soms is het lastig uit te leggen wat ik doe... een normale standaard week zit er niet bij! Maar wat een voorrecht zoveel mensen bij elkaar te brengen zodat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden.



Vorige week hoorden mijn collega en ik dat het overkoepelende orgaan van christelijke kerken hier een Nederlander hebben ingehuurd om een beter overzicht te kijken van de kerken op de Filippijnen. 5 jaar geleden hadden we met de leider van deze groep een eerste informele gesprek in de auto hierover. Over de laatste jaren waren er af en toe weer even van die formele or informele momenten, die nu hun vruchten afwerpen. Dankbaar!



Als je/u op deze link klikt (of kopieert), dan kunt u een kort filmpje bekijken van een "eetdienst" tijdens een dienend leiden conferentie. Zie foto links.

<https://drive.google.com/file/d/1iqmd0suoLhnSs5OTFatyUiD0Syj4VC2z/view?usp=sharing>



## Collofon

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken. Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28, 3970 AA Driebergen.  
Tel: 0343-5124444  
E mail: [info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl)

De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de secretaris: Peter Quik.  
Velgtstraat 23,  
5321 SX Hedel.  
0653867807  
[p.a.quik@outlook.com](mailto:p.a.quik@outlook.com)

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester: Jan-Willem Lapoutre:  
[jwk@lapoutre.be](mailto:jwk@lapoutre.be)

Giften kunt u overmaken op: NL 53 RABO 0329 2015 81  
t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem. Wageningen.

## Contact informatie Iljo

Iljo de Keijzer,  
OMF-international  
PO Box 1997-1159  
QCCPO 1100, Quezon City  
Philippines  
0063-9257276110

[iljo.dekeijzer@omfmail.com](mailto:iljo.dekeijzer@omfmail.com)  
<http://iljo.algemeenbekend.nl>

