

In deze brief >>>

Verlof in Coronatijd
Coronaregels op Samar
Langham Preekclub



Kwartaalbericht vanaf de Filipijnen, april 2021 - nr. 51

Nieuwsbrief **Iljo**



in de agenda

20/04 Online gesprek met kandidaten over Filipijnen.

19+26 April laatste twee cursus dagen PKN training "Leiding geven aan veranderingen."

3 mei online gebedsbijeenkomst OMF Wageningen/Ede

3-15 mei, Aziatische Theologie klas

Alle zaterdagen in Juni Langham preek training half online en half in kleine groepjes.

3 juni tweede Astra Zenica Vaccinatie

7 juni, mits toestemming van de Filipijnen ambassade terug vlucht naar Manila.

Verlof in coronatijd

Verlof is een tijd van tot rust komen. Werken in de tropen, met meer dan 20 orkanen per jaar, kidnappings en medische evacuaties (gelukkig mocht ik die voor anderen regelen) is toch vaak wat stressvoller dan de gemiddelde 9-5 baan. Dat tot rust komen ging best goed hier in de Oosterbeekse bossen.

Verlof is een tijd van lezingen geven en over het werk dat ik op de Filipijnen mag doen vertellen. In een "normaal" verlof reis ik van de ene naar de andere kant van Nederland voor gebedsgroepen, zondagsavonden, jeugdbijeenkomsten en ouderenmiddagen. Hier ging niets van door deze keer. Het is een echte uitdaging gebleken om iets te kunnen delen. Veel ideeën bleken toch niet te kunnen. Wat wel kon was een mooie zondagsdienst in Wageningen en het persoonlijk bij verschillende mensen langs kunnen gaan.

Relatie met uitzendende gemeente

Dat viel ook niet mee zonder fysieke diensten en andere activiteiten, maar ik heb toch nog een paar keer mee kunnen volleyballen, de bijbelkring ging online, ik mocht meehelpen met de commissie Vorming & Toerusting, zingen in de kerk en andere kleinschalige activiteiten konden wel doorgaan op bepaalde tijden. Dat was wel een zegen. Ook verschillende gemeenteleden op bezoek gehad of op bezoek geweest, of al wandelend ontmoet. Het was fijn zo mensen beter of juist nu te leren kennen. Een heerlijke wandeling door de natuur met ds. Hoebe, wijkpredikant in Wageningen, was ook deel van mijn verlof.

Tijd voor het volgen van trainingen voor het werk bij terugkomst

Deze trainingen konden wel doorgaan, via een training bij de PKN over leidinggeven aan veranderingen, via OMF een coachingstraining en via de Bijbeschool ATS op de Filipijnen Adaptief leiderschap. Daarnaast werden via o.a. Epafra (gevangen werk) allerlei webinars aangeboden. Helaas ging het meeste online via Zoom, maar toch fijn de tijd nuttig te gebruiken en dingen te leren, die me straks weer van pas gaan komen.



Medisch

De medische zorg op de Filippijnen is behoorlijk verbeterd, maar niet alles heeft de Nederlandse kwaliteit. Doordat ik hier nu langer was, heb ik via de KNO arts een kleine operatie gehad, die zou moeten helpen minder last van verkoudheden en bronchitis te hebben, wat mijn astma ook ten goede zal komen. De eerste check na de operatie was dat het goed herstellende was. Komende maand hopelijk de laatste check. Mijn longcapaciteit was goed, voor een astma patient, dus dat was ook mooi te weten.

Verder kreeg ik nog een ontsteking onder de wortel van mijn kies, die kon onder heel hygiënische omstandigheden geopereerd worden. Helaas was de operatie niet succesvol en moet de kies er toch uit deze maand.

Inmiddels heb ik mijn eerste vaccinatie ontvangen. Nu nog even wachten op de tweede en dan kan ik mijn vlucht terug plannen.

Relaties op de Filippijnen onderhouden

Ik mag dan wel fysiek in Nederland zijn, maar vriendschappen gaan gewoon door natuurlijk. Juist in deze tijd van pandemie. Zoveel mensen die ziek zijn geworden. Via facebook messenger blijf ik in contact met ze. Ik heb zelfs een wake mee kunnen maken online.



Dankpunten

- o Dank dat ik mijn eerste vaccinatie mocht ontvangen.
- o Dank voor tijd voor familie, vrienden en gemeente.
- o Dank voor online trainingen en webinars.
- o Tijdelijk auto, toen de mijne kapot ging.

Gebedspunten

- o Voorbereidingen van de Langham online training.
- o Verwerken van verdriet in de vele gezinnen waar mensen door COVID of andere redenen overleden zijn. Alle intensive care bedden zijn weer bezet momenteel!
- o Weer opengaan van de grenzen op de Filippijnen na de stop tot eind april. Veilige terug vlucht na tweede vaccinatie.



Online training

Bijzonder was wel door de pandemie dat landsgrenzen ineens minder belangrijk waren. Met Langham preken dames, komen we maandelijks bij elkaar. Waarbij de dames in Zuid-America 's morgens om 5.00 uur opstaan en de dames in Nieuw Zeeland om 2.00 uur 's nachts nog wakker zijn! Verder zijn we bezig met een Langham preektraining Nieuwe Testament online op te zetten en een Theologisch Afstands Onderwijs training voor heel Azië is net afgerond. Hieronder een kleine foto impressie van het voorbereidende werk.



Ondertussen op Samar...

Op Samar zijn de restricties nog steeds erg streng. Omdat er eigenlijk geen goed ziekenhuis op het hele eiland is zijn de lokale overheden erg voorzichtig en dus erg strikt.

Een studentenwerker moet elke keer als ze materiaal moet laten copieren voor de bijbelstudie een gezondheidspas aanvragen, omdat het kopieerapparaat aan de andere kant van een grens is dan waar ze woont.

Het werk gaat wel door ondertussen. De werkers van de kerk bezoeken mensen thuis en huiskerken gaan ook door. Soms met een SMS met een Bijbeltekst, waar ze dan samen over praten. Maar deze week mochten ze weer in een kleine groep bij elkaar komen... en wat is het eerste wat ze deden?

Langham preekclub werd opnieuw gestart. Ze hadden het gemist om samen de Bijbel te bestuderen.



Op de Filippijnen is Pasen vooral het feest van de lijdensweek. De maria beelden worden bedekt met doeken, zodat ze het lijden van Jesus niet hoeft te zien. Stille zaterdag is letterlijk stil, omdat niemand de straat op durft, omdat Jezus dood is. Op paasochtend om 4 uur in de morgen worden de doeken weggehaald en met veel kabaal wordt er een optocht door eht drop gehouden om iedereen te laten weten dat Jezus leeft!



Nieuws van de TFC

Iljo is samen met de TFC druk bezig met de terugkeer naar de Filippijnen.

Maar ook u hebben we nodig! Naast ondersteuning in meelevens en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van Iljo mogelijk te maken.

Eenmalige giften zijn (uiteraard) welkom. Maar voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijks bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.

Colofon

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken. Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:
Postbus 28, 3970 AA Driebergen.
Tel: 0343-512444
E mail: info@gzb.org

De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de secretaris: Peter Quik.
Velgtstraat 23,
5321 SX Hedel.
0653867807
p.a.quik@outlook.com

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester: Jan-Willem Lapoutre:
jwk@lapoutre.be

Contact informatie Iljo

Iljo de Keijzer,
OMF-international
PO Box 1997-1159
QCCPO 1100, Quezon City
Philippines
0063-9257276110

iljo.dekeijzer@omfmail.com
<http://iljo.algemeenbekend.nl>