

Manilla, januari, 2017

Hartelijke groet vanuit Manilla!



Geluk en verdriet

Mijn vader was 19 november aangekomen in Manila voor bijna een maand samen. De eerste week mochten we genieten van Nederlandse pannenkoeken, kruidcake en pa ging mee naar verschillende vergaderingen. Hij heeft ook gelijk het verkeer in Manila meegemaakt. De rit die eigenlijk nog geen twee uur moet duren, duurde meer dan 4 uur. In een land, zonder geweldige infrastructuur, groot en met ruim 7000 eilanden, is een groot deel van mijn werk "onderweg zijn"....



1 december, vertrokken we voor een lang weekend vakantie naar Negros eiland. Het ene moment zwommen we met haaien en het andere moment kregen we facebook, mail, WhatsApp en skype berichtjes dat we ma moesten bellen. Mijn oma, mijn vaders moeder was plotseling overleden. Ze zou deze maand 93 geworden zijn. Acuut moest de terugvlucht van pa naar Nederland geregeld worden. De vlucht van Manilla naar Amsterdam werd gelukkig geregeld via zijn verzekering, maar we moesten eerst nog in Manilla zien te komen. Uiteindelijk was pa toch nog binnen 48 uur na het bericht in Nederland. Lang leve het tijdsverschil!

Dat zijn de momenten dat je het liefst even heen en weer vliegt! Maar bijzonder deze keer werd de dienst via het internet uitgezonden en ben ik via skype op de mobiel ook bij de begrafenis geweest. Het was een emotionele week, en een abrupt einde aan de vakantie, maar ook wel weer heel bijzonder dat ik er zo bij kon zijn door alle techniek van de wereld ☺.

Brand!

20 jaar geleden begon Patrick Hobbs met OMF Filippijnen een integrale bediening die huiskerken stichtte onder de stedelijke armen in Manila. Dit werk wordt Bukang Liwayway genoemd (BL). In het Nederlands, noemen we dit opgaande zon voor de armen. Op zondagavond 13 november, brak een grote brand uit in Welfareville, waar Hobbs pionierde. 1500 gezinnen (bijna 6000 personen) verloren hun huizen.



Tot nu toe wonen er bijna 1000 mensen in deze sporthal!

BL verloor zijn levensonderhoud centrum, kleuterschool en kantoor. Huis-kerkleden en BL-leiders verloren hun huis, samen met al hun bezittingen. Ze krijgen van de overheid hulp voor de zeer, zeer basisbehoeften van voedsel en water en hebben zeer tijdelijk onderdak in een gymzaal. Alleen al dagelijks voedsel voor zo'n grote groep mensen kost een kapitaal. Daarnaast is natuurlijk op langere termijn de wederopbouw noodzakelijk.

Het is slechts korte tijd, sinds de brand, zo veel dingen zijn nog niet duidelijk. Op dit moment wordt slechts 100 gezinnen toegestaan om weer wat op te bouwen in het verbrandde gebied. Het nieuws tot nu toe is dat alleen de weg en fundering van de huizen zal worden gemaakt door de overheid, met alle andere herbouw kosten moeten worden gedragen door de families.

Ik ben hier begonnen na mijn taalschool met trainingen aan de huiskerkleiders te geven. Tot nu toe kom ik er nog regelmatig. In veel van de huizen die er nu niet meer zijn, heb ik gegeten en in de gebouwen van BL heel wat uren les gegeven.

Voor mensen die willen helpen in de herbouw en de tijdelijke voedsel voorziening van alle mensen die geen eten hebben heeft OMF het volgende project nummer opengesteld NL36 INGB 0000 4932 96 ovv P65145 fire Welfareville.

Filippijnse Problematiek

Land titels zijn makkelijk na te maken, en over tijd zijn verschillende plekken waar de originele titels opgeslagen zijn verwoest door brand of tyfoon.

Familie leden of burens die elkaar aanklagen dat het land van hen is komt daardoor vaak voor.

Mijn locale collega's kwamen daardoor in de problemen. Familie maakte aanspraak op het land van haar ouders, dat vooral haar zussen in het buitenland levend willen houden. Nu hebben neven en nichten een criminele case aangespannen tegen haar. Als deze geaccepteerd wordt door de rechter mag ze het land niet uit voordat de case afgelopen is en dat kan zomaar een paar jaar duren hier.

Hierdoor moest een meer ervaren echtpaar vrijwel gelijk het land verlaten –om nog op verlof te kunnen en bij de geboorte van kleinkind te kunnen zijn. De alleenstaande in het team is op verlof. Nu blijven alleen het jong echtpaar nog over, dat eigenlijk nog in de taalstudie periode zit. Een uitdaging hoe we ze kunnen helpen om het werk voort te kunnen zetten, waarschijnlijk zal ik er ook voor een deel van de tijd heen moeten gaan (februari 11-21).



Crisis management

Vanwege de hoeveelheid rampen, en de gevaren van kidnapping op de Filippijnen, hadden van na onze conferentie een trainingsdag. Hier leerden we hoe we ons kunnen voorbereiden op de rampen, die het meest voor de hand liggen voor het gebied waar wij werken.

Conferentie

Het was goed om als heel veld weer eens bij elkaar te zijn. Het waren regenachtige, maar mooie dagen samen.



Sinds juli ben ik ook mede verantwoordelijk voor deze groep zendingen. Zij werken allemaal met dezelfde folk-katholieken (Een combinatie van Rooms katholiek en geloof in geesten en vloeken) groep. Ik mag ze member-care geven en helpen om strategie te maken en met hen door te spreken. Hopelijk op deze manier kunnen ze hun werk goed of zelfs beter doen.

Iljo de Keijzer

Een aantal belangrijke data:

- 3-5 Februari: retreat in Tagaytay
- 6-10 Februari: Hebreeuwse les
- 11-21 Februari: Bezoek in Samar
- 22-25 februari: Nationale conferentie van ABCCOP
- 2-3 maart: theologisch forum
- 8-17 maart: in Davao voor taal en cultuur training en andere vergaderingen

- 28 Maart: laatste board meeting in Mindoro Bible College (MBC)
- 29 maart: afstuderen van MBC
- 1 April: district vergadering in Noord Manilla
- 15 April: spreken in Caloocan
- 22 April: dankzeggingsdienst in Atimonan
- 26-30 April: training voor curriculum ontwikkeling
- 1 mei: afstuderen van ACTS school in twee locaties!

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28

3970 AA Driebergen

Tel: 0343-512444

E-mail: info@gzb.nl

Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland

Molenstraat 1a

7683 VC Den Ham

Tel: 0546-671885

E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Jan-Willem Lapoutre

Willem Berkhemerstraat 44

6709 TH WAGENINGEN

Tel: 0317-424370

email: jwk@lapoutre.be

Giften kunt u overmaken op bankrekening-nummer: NL53 RABO 0329 2015 81 t.n.v.

Diaconie Ned. Herv. Gem. te Wageningen o.v.v. Iljo de Keijzer