

Manilla, juli 2013

Onderwijs op afstand

Heel positief waren de afgelopen vergaderingen met een Bijbelschool in Manilla, die met ons samen wil werken in het Theologisch onderwijs op afstand. Zij willen helpen in de training van onze leerkrachten en ook samenwerken met het curriculum. Daarmee mogen we uiteindelijk dan ook hun naam op het certificaat zetten, wat de studenten zal helpen, omdat het een goed bekendstaande school is. Op dit moment is alles nog in de overlegfase, maar de eerste stappen zijn gezet en tot nu toe is iedereen enthousiast.

Blijf meebidden dat het gebouw van de kerkorganisatie snel af mag komen, zodat het ook echt een trainingcentrum kan worden.



Dit is de derde verdieping die volgende maand in gebruik moet genomen worden als training centrum. Zoals u ziet moet er nog heel wat gebeuren. Uiteindelijk moet de hele vierde verdieping trainingscentrum worden, maar zolang er nog geen geld is, is dit een goede tijdelijke oplossing.

Kerkverjaardag Sariaya

Met veel plezier zei ik "ja" toen de gemeente die ik mee gesticht heb, me vroeg of ik op hun kerkverjaardag wilde spreken.



Dit jaar voor het eerst wilden ze de verjaardag buiten de kerk vieren. Het thema was: liefde en eenheid, vanuit Colossensen. Plek: zwembad!

Dat was een eerste ervaring... Uiteindelijk werkte het toch wel. We hadden een apart overdekt stukje en begonnen vroeg genoeg zodat er nog geen mensen in het zwembad waren. We waren met 70 en iedereen kon de aandacht erbij houden. Na afloop ging de jeugd en kinderen het zwembad in en wij lekker genieten van al het meegebrachte eten. Iedereen genoot van het samen zijn en de meesten gingen pas weg tegen vijven...



Op de foto met de twee oudste dames.

Het mooie verhaal hier is dat de dame links me introduceerde aan haar dochter. Haar dochter is een van de mensen waarmee ik wekelijks Bijbel studie deed in de tijd van kerkstichting daar. In die tijd wilde de moeder niets van ons weten en mocht er geen een van alle “afgoden” het huis verlaten en Bijbelstudies mochten alleen in de computershop gedaan worden en niet in haar huis. Inmiddels is ze dus ook enthousiast christen geworden en wilde ze dat ik haar dochter ook leerde kennen. We moesten hard lachen, maar ook zo dankbaar dat God doorgaat met het werk...

Quezon

Stukje bij beetje wordt er orde op zaken gebracht in Quezon... Maar het blijft een moeilijk gebied. Ons hele Nederland past vele keren in deze provincie, en veel leiders gedragen zich nog steeds erg onvolwassen. We blijven met hen praten en langskomen op vergaderingen. Blij zijn we nu met een nieuwe groep leiders, die hopelijk verbetering kunnen brengen.

Tyfoon hulp

Een half jaar na de enorme tyfoon in het Zuidoosten van het land, die zelfs hele plantages kokosnoten bomen ontwortelde, ligt het hele gebied daar nog in puin. Met fondsen vanuit verschillende landen en steun van de lokale gemeenten hier hebben we medische hulp kunnen geven in drie afgelegen dorpen en 250 families een metalen dak kunnen geven. Dit was hard nodig omdat het nieuwe tyfoon seizoen alweer om de deur staat.



De lokale bevolking was zo dankbaar dat ze een wild varken gevangen hadden en het geroosterd aanboden aan het team!

Agenda: Een paar belangrijke data...



Nette, mijn huisgenote, en ik konden onze verjaardag samen vieren. We hebben heerlijk gegeten op onze verjaardag. We kregen zelfs een taartje en werden toegezongen in het restaurant.



25 juli: Kans om te spreken in “chapel” op een Bijbelschool in Bandung, Indonesië
26 juli-8 aug.: Vakantie! Het is een lange tijd geleden dat ik echt een wat langere tijd vakantie had, ik zie er naar uit iets van Java te zien! Ik verblijf bij mijn klasgenote in Biblical Studies in Bandung.
9-16 aug.: Conferentie met mensen uit heel Azië over contextualisatie in theologisch onderwijs in Jakarta. Zie er naar uit!
20-23 aug.: Training in Sariaya voor de ABCCOP-zendingen over hoe ze nieuwsbrieven schrijven, contact houden met de achterban en presentaties geven. De meesten van hen krijgen momenteel echt te weinig om van rond te komen, hopelijk kan deze training helpen om meer kerken hen te laten ondersteunen. Voor mij de eerste keer deze training te geven, met twee Filippijnse collega's.
Aug: Interview met twee potentiële nieuwe leerkrachten voor ACTS
30-31 aug.: Lesgeven op de nieuwe school in Calatagan, over hoe ze een preek voor moeten bereiden.
1-7 sept: In Davao, voor allerlei meetings over hoe we ACTS vorm kunnen geven in het zuiden van het land.
19 sept: Samenkomst met iedereen in OMF Filippijnen die bij theologisch onderwijs en training betrokken zijn.
20-23 sept.: Bicol, homeletica en preek voorbereiding lesgeven.
21-26 okt: Dumagete; kamp voor kerkleiders van ABCCOP.

Het is nog vroeg, maar ik wil het toch al melden. Eind januari dv. hoop ik weer in Nederland aan te komen voor drie maanden verlof.

Hartelijke groet!
Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij:

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
Tel: 0343-512444
E-mail: info@gzb.nl
Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland
Molenstraat 1a
7683 VC Den Ham
Tel: 0546-671885
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Arnoud Bosse
Thorbeckestraat 130
6702 BV Wageningen
E-mail: abosse@12move.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening 32.92.01.581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer.