

Manilla, December 2012

Christelijk Onderwijs Conferentie



Minder mensen dan verwacht, maar een geweldige groep mensen met elkaar. Vooral mensen uit de veraf gelegen provincies waren massaal gekomen om toegerust te worden en om daarna verslag uit te brengen in hun kerken.



Er waren preken over Ezra als voorbeeldleider, workshops over hoe je een programma in de kerk op kunt zetten. Er waren boeken en pennen weg te geven en ook was er een workshop over hoe God naar jou als persoon kijkt, niet naar wat je doet. Kortom een

verfrissende tijd voor de meesten. Op de vrije middag heb ik nog een groep op sleeptouw genomen voor een paar toeristische attracties, zodat ze ook nog leuke foto's hadden als herinnering aan het bezoek aan Tagaytay.

Bezoek van pa uit Nederland

Zijn verslag:

In april stopte ik met werken, in oktober werd het een beetje kouder ... mooie maand om naar Iljo te gaan. Zo vertrok ik 6 november naar Manilla. Mijn koffers waren overgewicht; veel T-shirtjes en broekjes voor 2 a 3 jarigen; veel [kleur]potloden. Oude kleren voor klussen bij Iljo in huis. Eén van de klussen kreeg ik niet voor elkaar; er bleef stroom op de kraan van de douche staan, dus ... eerst de waterkraan aan, dan de

stroom er op, douchen zonder aan de kraan te komen, dan stroom er



af en dan de kraan dicht. Maar ik werd in ieder geval schoon en dat is wel lekker als je in zo'n warm land klust. Op een schooltje in de krottenwijk Marilao heb ik meegeholpen om hardiplex [termietenbestendig] als isolatie tegen



het golfplaten dak te timmeren. Toen met Iljo naar de winkel om spullen te kopen van het projectgeld van de

leerlingen van De Zaaier in Hedel. Aan de

leerkrachten van een paar schooltjes was al gevraagd waar de meeste behoefte aan was. Dat maakte het zoeken en kopen makkelijker. In de winkel had iedere verkoopster haar eigen vierkante meters. Toen men die twee blanken zag,

kwamen ze als vliegen op de stroop af. Want we kochten van elk artikel er ook nog eens 4.



Steeds meer kwamen er op ons af om iets aan ons te verkopen. Daarna kwam het uitdelen bij de 4 schooltjes. Wat een stralende, enthousiaste, vrolijke gezichtjes. Eén van de meisjes werd het te veel, ze hilde: "tears of joy", zei de juf.



En nu weer terug; de laatste dag in Manilla was lekker zonnig en in ieder geval 30 graden. In het vliegtuig gaf de piloot de verwachte temperatuur door van Amsterdam [-1 gr]. Na veel cultuurshocks, kwam er nu een temperatuurshock.

... U hoort het, met pensioen gaan, betekent niet achter de geraniums te gaan zitten :-). Veel mensen om me heen waren verbaasd te zien hoeveel Iljo's pa kon doen. We hebben ook nog heerlijk gesnorkeld in de zee tussen honderden gekleurde vissen en een berg beklommen waar veel koffie groeit.

Kerstgroeten vanuit een stormachtig Manilla

Bedankt voor opnieuw een jaar meelesen... Een jaar met weer erg veel water... de laatste ramp van deze week in het zuiden niet te vergeten. Blij zijn we met een overheid en bevolking, die dit soort rampen steeds meer serieus gaat nemen en voortijdig mensen in de gevaarlijkste gebieden evacueert. Dit keer helaas koos de natuur niet de logische weg van de rivieren, maar vond er een grote landverschuiving plaats en op die plek zijn velen overleden. Op andere plekken, die behoorlijk getroffen waren, zijn geen doden gevallen dankzij vroegtijdige evacuatie. Maar toch, weer zo vlak voor kerst, vele doden en vermisten. Ook de neef van mijn huisgenote is omgekomen tijdens een poging de mensen daar te helpen.

Ondertussen mogen we als werkers op het hoofdkantoor van ABCCOP ook op een andere manier tot zegen zijn. We hebben hard geoefend en een mooi kerst repertoire opgezet. Deze twee weken gaan we de meeste dagen na het werk op pad naar de verschillende kerken om te zingen. Ook bij individuele gemeenteleden thuis hebben we al gezongen. Een heel andere manier om met ze in contact te komen, en natuurlijk ook om tijd met elkaar als collega's door te brengen. Video hiervan is te vinden op mijn facebook pagina.



Agenda: Een paar belangrijke data...

- 14 december: Kerst met de mensen uit de sloppenwijken
- 17 december: Kerst met OMF
- 18 december: Kerst bij ABCCOP
- 22-31 december: Vakantie!
- 1-6 januari: OMF conferentie met voorbereiding
- 8-10 januari: Overdracht voor ACTS programma naar mij toe
- 16-18 januari: Planning en budget vergaderingen ABCCOP

Hartelijke groet,



Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij:

GZB

Postbus 28

3970 AA Driebergen

Tel: 0343-512444

E-mail: info@gzb.nl

Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland

Molenstraat 1a

7683 VC Den Ham

Tel: 0546-671885

E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Arnoud Bosse

Thorbeckestraat 130

6702 BV Wageningen

E-mail: abosse@12move.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer