

Manilla, februari 2012

Kou is relatief???

In Lelystad werd het -20, hier in Baguio +10, voor beiden een koude temperatuurrecord sinds lange tijd. Dus ook hier in de Filippijnen hebben mensen het erg koud, al hebben ze nog nooit sneeuw gezien! Ik ben veilig geland en weer redelijk over mijn jetlag heen. Bedankt voor alle telefoontjes, e-mails en facebook groeten!



Het is goed weer terug te zijn, deze week moet ik me nog melden bij immigratie en dan volgende week gelijk een conferentie voor dominees. Deze week zijn de laatste vergaderingen ter voorbereiding. Geen tijd dus om me te vervelen ☺. Het gebouw van ABCCOP is al heel wat verder klaar gekomen en over 2 weken hopen we te verhuizen vanuit de kelder naar de eerste verdieping!

Verlof.

Het was heerlijk weer een tijdje in Nederland te zijn. Zwarte Piet te zien en te spelen met achterneefjes en -nichtjes.



Bedankt Danit en Zeb! Het was erg gezellig!

De verjaardagen van mijn nu 84, 87 en 88-jarige grootouders mee te maken was ook erg bijzonder. Daarnaast ben ik in veel gemeenten en scholen geweest en gewoon in kleine groepjes in de huizen bij vrienden. Zo heb ik veel mogelijkheden gehad om iets van Gods werk te laten zien en horen. Zelfs hebben we met ons 5-en nog een week in de sneeuw in Oostenrijk gezeten.



Maaltijd met kerkgroep en ZWO-commissie.

Kleine vooruitblik

Het is heerlijk om deze keer terug naar mijn oude huis en bediening te mogen gaan, hoewel er op ABCCOP wel dingen aan het veranderen zijn door verkiezingen volgende week. Ook hoop ik me langzaam meer te gaan concentreren op het trainen van leerkrachten voor ons Bijbelschool-programma en verdere ontwikkeling van het lesmateriaal i.p.v. het lesgeven zelf. Uiteraard hangt dit ook af van de hoeveelheid leerkrachten die tijdelijk mee willen helpen om de scholen draaiende te houden. Ook heb ik tijdens mijn verlof geld ontvangen voor een kleine beamer die op een batterij werkt. Ik hoop deze ook te kunnen gebruiken voor het lesgeven in de afgelegen gebieden.

In het kort, ik heb er weer zin in, al is het afscheid nemen van familie en vrienden niet fijn, hier ligt er weer een taak en werd ik zelfs door de bewakers van de burens welkom thuis geheten!

Kerkverjaardag

Afgelopen zondag werd de 20-ste kerkverjaardag van mijn gemeente hier gevierd. Tegelijk werd op deze



dag symbolisch de laatste schuld afgelost voor hun kerkgebouw.

Het thema voor dit jaar? "Geef jouw beste voor God!"
Zo kunnen we er weer tegenaan!

Natuurgeweld

Velen hebben gevraagd hoe het gegaan was met de overstromingen in het zuiden. De eerste nood van eten en drinkwater is geledigd en nu worden er projecten opgestart voor hulp bij de wederopbouw van twee steden. Al het geld wordt via een locale, betrouwbare dominee gedistribueerd. Als u mee wilt helpen kunt u een gift over maken naar rekeningnummer 49.32.96 t.n.v. OMF in Terschuur o.v.v. P 65145 PH General Relief.

Verder werd het midden van de Filippijnen gisteren opgeschrikt door een aardbeving met meer dan 1000 naschokken. Het epicentrum was vlakbij mijn vriendin haar geboorteplaats, dus het nieuws stond de hele dag aan. Tot nu toe zijn er 15 doden geteld en is er vooral veel angst voor een tsunami zoals in Japan, hoewel er vanuit de autoriteiten gezegd is dat die kans erg klein is, zit de angst er toch in.

Een nieuw jaar... een nieuw jaar met God.

Agenda:

13-17 februari: Nationale vergadering kerkleiders

ABCCOP

20 februari: Verhuizing naar nieuw kantoor

28 februari: OMF-gebedsbijeenkomst leiden

2-3 maart: Lesgeven in Catanauan

4 maart: Spreken in Pitogo, een nieuwe kerkplanting,

6-8 uur rijden vanaf Manilla

9-27 april: Dienend leiden school in Mindoro

Hierbij bent u vast een beetje op de hoogte, de rest van de agenda wordt pas na de dominees-conferentie ingevuld, tot die tijd is iedereen druk met de voorbereidingen.

Nieuw email: we hebben inmiddels allemaal een nieuw email adres gekregen. Wilt u dit vervangen in uw adresboek? Alvast bedankt!
(Iljo.dekeijzer@omfmail.com)

Iljo de Keijzer

Iljo.dekeijzer@omfmail.com

<http://Iljo.algemeenbekend.nl>

facebook: Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken. Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB,

Postbus 28,

3970 AA Driebergen

Tel: 0343-512444

E.mail: info@gzb.nl

Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland

Molenstraat 1a

7683 VC Den Ham.

Tel: 0546-671885;

E mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester

Arnoud Bosse

Thorbeckestraat 130,

6702 BV Wageningen

e mail: abosse@12move.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv.

Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer