

Nederland, december 2020

Hartelijke kerstgroeten uit een koud (voor mij) Nederland. Ik ben dankbaar voor een kleine perfecte plek in Oosterbeek, niet ver van mijn uitzendende kerk (Wageningen) en midden in het bos. Ik heb mijn eigen "parol", kerstster gemaakt. Het voornaamste symbool voor kerst op de Filippijnen.



### **Kerst op de Filippijnen**

Er wordt gezegd dat de Filippijnen de langste lockdown ter wereld heeft. Ook heeft de Filippijnen het langste kerst seizoen. Wist u dat ze op de Filippijnen op 1 september al beginnen met kerst vieren? Zodra de "-ber" maanden zijn aangebroken, beginnen de winkelcentra met het ophangen van kerstversieringen en het verkopen van kerstspullen. Op de eerste dag van september wordt 'kerst in onze harten' van een bekende zangeres gespeeld, wat de start van de kerstperiode aangeeft. En op 16 september beginnen de tv-nieuwsprogramma's van het land 100 dagen voor het

aftellen van Kerst. De "-ber" -maanden duiden ook op het drukke verkeersseizoen. Daarom zijn in Metro Manila sinds vorig kerstseizoen de openingstijden van winkelcentra een uur teruggeschoven, zodat ongeveer 200.000 winkelpersoneel tijdens de spits niet op de weg zal zijn. Verkoop op doordeweekse dagen die in november begon, werd ook aangeboden in een poging om de verwachte drukte tijdens de feestdagen te verminderen.

Protestante kerken zijn in deze tijd ook erg druk met verschillende activiteiten - cantates, toneelstukken, evangelisatiediensten, enz... Daar komt nog bij dat er verschillende acties naar weeshuizen en het geven van geschenken aan de armen zijn.

Dit jaar zal anders zijn. Het is onwaarschijnlijk dat er in december grote bijeenkomsten in kerken zullen zijn om Kerst te vieren zoals we gewend waren. Maar misschien wil God wel dat we nadenken over veel kerstactiviteiten die we deden en die kerkgericht zijn geworden, maar niet denken aan de twee miljard mensen die nog nooit van de Christus van Kerst hebben gehoord. Welke mogelijkheden zijn er in Nederland waar mensen tijdens de kerstperiode over Christus horen? Hebt u zich ooit afgevraagd hoe andere landen Kerst vieren en welke kansen ze hebben om te horen over Jezus 'geboorte?

*Ime (mijn collega in de Filippijnen)*

### **Verlof in Covid-19 tijden**

Alsof niets normaal is in 2020, zo is ook verlof dat niet. Geen vrouwen / jongeren / ouderengroepen, kerkdiensten, gebedsbijeenkomsten etc. Maar God opende andere deuren: ik was in staat om een-op-een met veel mensen wandelingen in het bos te maken. Ik bezocht families in hun huizen, zoom-tijden met anderen. Omdat ik nu dichterbij mijn uitzendende kerk woon, kon ik ook meer bezoekers ontvangen. Het was goed om lid te kunnen worden van commissies, bijbelstudiegroepen, vollebal te spelen met mensen uit de kerk en deel te nemen aan het kerkelijke covidkoor (slechts 5 mensen mogen nu in de kerk zingen).



Online gesprek met "Lukas" tieners over wanneer zij wel eens boos zijn en wat ze dan doen. Maar ook waar ze God dankbaar voor zijn. Ter voorbereiding op de zendings dienst.

Een heel bijzonder moment was de zedings zondag, waarop ik in mijn thuisgemeente voor mocht gaan over het thema "laat je zien". We hebben Jeremia 20 bestudeerd. Deze tekst laat ons duidelijk zien dat God het niet erg vindt dat we Hem de moeilijke vragen stellen. En wie dacht er in ieder geval in het afgelopen jaar geen moeilijke vragen naar God? De jongeren hielpen ook bij de voorbereidingen door na te denken over hoe zij reageren als ze boos zijn. Na afloop bespraken we de preek ook nog met de jeugd. De kinderen kregen een Binggo-kaart met woorden uit de preek om goed te kunnen luisteren en tegelijk iets te doen te hebben. Andere jongeren hielpen met de audiovisuels. Een Nederlandse dienst, met Filippijnse elementen, om samen God te aanbidden.



In een kerk kon ik een video insturen om in de dienst te gebruiken. In januari zal er weer een gebedsbijeenkomst plaatsvinden, dus ik hoop daarheen te gaan. Ik volg ook een cursus over 'Leiderschap in verandering'.



Heel interactieve training over motiverende gespreksvoering en andere gerelateerde onderwerpen.

'Leiding geven' is altijd een belangrijk onderwerp, maar zeker ook in de tijd van Covid-19 en de komende jaren. Ik leer veel, we zijn een kleine groep van 11 dominees uit een aantal denominaties. Nu we online zijn, zijn we nog maar met 4 over gebleven. Dus ondanks de uitdaging van Zoom lessen, moeten we goed bij de les blijven. Het is best een intensieve cursus, maar het helpt ook om wat ritme te geven in een verlof tijd tijdens corona virus.

Ik had nog een bestuursvergadering in de Filippijnen voor te zitten via facebook messenger -niet aan te raden: -), en nog wat andere zoom bijeenkomsten. Webinars hielpen ook om wat extra training en interactie met mensen te krijgen. Daarnaast heb ik kleine artikelen geschreven voor kerkelijke tijdschriften, websites etc. Ook heb ik mee mogen werken aan het "lied van eenheid" van de EO, PKN en RK kerken in Nederland. [https://protestantsekerk.nl/verdieping/o-kom-o-kom-immanuel-door-100-zangers-van-verschillende-kerken/?utm\\_source=nieuwsbrief Protestantse Kerk&utm\\_medium=nieuwsbrief&utm\\_campaign=141220](https://protestantsekerk.nl/verdieping/o-kom-o-kom-immanuel-door-100-zangers-van-verschillende-kerken/?utm_source=nieuwsbrief%20Protestantse%20Kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=141220) Zo mooi om juist in deze moeilijke tijd, samen een duidelijke boodschap uit te mogen sturen. Het was lang geleden dat ik "tijd had" voor zo'n zang avontuur.



*Kleine groepsdiscussie voor preek trainingen met Gana, Indonesie, Bosnie en Filippijnen.*

Hoewel het voor niemand een makkelijke tijd is, is het goed om het leven een beetje te vertragen en meer tijd te hebben voor wandelingen in de natuur, wat knutselen en lezen.

**Agenda:**

Onder voorbehoud van corona :-).

Maar als er mogelijkheden zijn, kom ik graag langs elektronisch (over de hele wereld), of in het echte leven ... neem gerust contact met mij op. Zegen!

Mobiel 06 42 62 0113  
WhatsApp 0063925727 6110  
e-mail  
[iljo.dekeijzer@omfmail.com](mailto:iljo.dekeijzer@omfmail.com)

Laten we met gefundeerde hoop uitkijken naar 2021!

Iljo de Keijzer



**COLOFON**

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen.  
Tel: 0343-5124444  
E mail: [info@gzb.org](mailto:info@gzb.org)

De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de secretaris:  
Peter Quik.  
Velgtstraat 23,  
5321 SX Hedel.  
0653867807  
[p.a.quik@outlook.com](mailto:p.a.quik@outlook.com)

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:  
Jan-Willem Lapoutre: [jwk@lapoutre.be](mailto:jwk@lapoutre.be)

Giften kunt u overmaken op:  
NL 53 RABO 0329 2015 81  
t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem. Wageningen.



*Tijd om boeken te lezen, die al lang op de plank lagen.*

**Filippijnen**

Hoewel de covid-cijfers van de Filippijnen redelijk laag lijken, blijft het land in een vrij strikte lock-down. Hopelijk worden met het langzaam verspreiden van het vaccin de reisbeperkingen opgeheven en kan ik ergens in het eerste kwartaal van 2021 terugreizen.