

Manilla, December, 2018

Het is fijn weer in mijn andere “thuis” te zijn. Buzzer, mijn hond was superblij me weer te zien en nog blijer toen ik een bot bij me had :-). Inmiddels heeft hij er een klein broertje bij: Woody. Ze vinden het heerlijk samen te ravotten.



De hitte was wel weer wennen en het duurde even voordat mijn lichaam weer door had wanneer het tijd was om te eten, wakker te zijn en te slapen.

Inmiddels begin ik weer gewend te raken en krijgt het normale leven zijn beloop weer.

Verlof

Ik kijk terug op een tijd van mooie ontmoetingen, heerlijke wandelingen in de herfstnatuur en ondanks emails en facebook, even wat afstand van het werk hier.



Ik mocht in Wageningen meehelpen met de jaarlijkse pannenkoekenactie voor mijn werk hier. Het was super gezellig en er kwam zelf een Filippijns echtpaar eten dat op bezoek was in Nederland en door een Russische vrijwilliger uitgenodigd was :-). Wageningen blijft een internationale stad!



Dhr. Henk Schipper uit Veenendaal is nog steeds druk bezig met schrijven en laten vertalen. Een van zijn boeken mochten we op de Filippijnen aan bijna 500 leiders uitdelen. Het was bijzonder om hem een exemplaar te mogen overhandigen, net voor zijn 90ste verjaardag!



Enthousiaste ontvangst van de boeken.

Ik mocht in verschillende kerken en scholen iets delen van wat er hier op de Filippijnen gebeurt.



Ik heb veel sponsors en gebedspartners mogen ontmoeten en vergaderingen met OMF, GZB, ZWO and TFC... Ja, ook tijdens verlof moet er vergaderd worden.

Maar we hadden ook een debrieftijd met andere zendingen samen, gesprekken op de OMF en GZB-kantoren en natuurlijk tijd met mijn TFC. Verderop in de brief zullen ze nog iets van zich laten horen.

Ik mocht inmiddels in die ene maand dat ik terug ben al heen-en-weer naar Jakarta en Samar-eiland reizen. In Jakarta was er een conferentie voor geestelijk verzorgers voor Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. We mochten veel leren over het bezoeken (er zitten momenteel 11 Nederlanders gevangen op de Filippijnen). Aangezien deze conferentie gesubsidieerd was door buitenlandse zaken ontbrak het ons aan niets. :-)

In Samar is er inmiddels een nieuw kerkgebouw, een predikant en ouderlingen zijn geïnstalleerd en beide gemeenten mochten groei doormaken.



Door een “gezamenlijke trouwdag” zijn er weer een heel aantal echtparen nu officieel en voor de wet getrouwd. Voor veel Filipinos is het moeilijk om officieel te trouwen, omdat ze bijvoorbeeld nooit officieel opgegeven zijn bij hun geboorte, of omdat ze te vroeg trouwden en toestemming van ouders nodig hadden, maar die te ver weg woonden om te bezoeken, of gebrek aan financiën voor de papieren, etc...



Ons team daar helpt ze nu met de papierwinkel. De overheid stelde een gebouw beschikbaar en weer iemand anders mooie kleren! Een ander gaf lekkere dingen om te eten. Het was een mooie dag!

Belangrijke data

Januari staat vol met trainingen!

- Jan 14-19: mee lesgeven over gebruik van mondelinge technieken in Bijbel training op seminary ATS.
- Jan 22-23: meta-narrative (verhaal lijn van de Bijbel) aan onze ACTS leerkrachten in training
- Jan 24: vergadering over een ander theologisch onderwijs programma, als tussenniveau tussen discipelschap en Bijbelschool.
- Jan 28-feb 2: preektraining met 7 denominaties bij ABCCOP.
- Feb 19-22 ABCCOP nationale synode
- Feb 26-28 councilvergaderingen OMF
- Feb 29-maart 1 retraite voor mijzelf:-).

Warme groeten vanuit Manila,
Iljo de Keijzer

Vanuit de TFC

Enkele weken geleden, op 8 november 2018 is Iljo na een verlofperiode van enkele maanden opnieuw naar de Filipijnen uitgezonden. Wij kijken dankbaar terug op haar tijd in Nederland, met veel mooie ontmoetingen. Iljo zal in deze nieuwe periode haar taken in het training en toerusten van Filipijnse kerkleiders, uitbreiden met het ondersteunen van het opzetten van een nieuw GZB-project in Samar.

Bent u al donateur?

Om voor Iljo het leven en werken op de Filipijnen mogelijk te maken is jaarlijks een bedrag van € 20.000,- nodig. Daar komen nog veel andere projectkosten bij. De uitzending van Iljo wordt mogelijk gemaakt door de PKN Wageningen en donateurs. Wij willen alle donateurs hartelijk bedanken voor deze vaste basis van inkomsten. Fijn dat u/jullie hier ook voor deze nieuwe periode mee door willen gaan! Bent u nog geen donateur? Mocht u het werk van Iljo periodiek financieel willen ondersteunen, vraag dan een machtigingskaart aan via tfciljo@gmail.com. Ook kunt u zelf via uw bank een maandelijks overboeking instellen. Voor het waarborgen van voldoende financiële middelen zullen er diverse collecten gehouden worden. Eenmalige giften zijn uiteraard ook van harte welkom.

Het rekeningnummer is: NL 53 RABO 0329 2015 81
t.n.v.: Diaconie v.d. Protestantse Gemeente te Wageningen

Met elkaar wensen we Iljo een mooie nieuwe periode op de Filipijnen toe, gesteund door een thuisfront die om haar heen staat.

TFC: Els Upperman, Annemieke van Berkel, Jan-Willem Lapoutre en Peter Quik.



COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

Tel: 0343-5124444

E mail: info@gzb.org

De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de secretaris:

Peter Quik.

Velgtstraat 23,

5321 SX Hedel.

0653867807

p.a.quik@outlook.com

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Jan-Willem Lapoutre: jwk@lapoutre.be

Giften kunt u overmaken op:

NL 53 RABO 0329 2015 81

t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem. Wageningen