

Manilla, november, 2015

Allereerst een hartelijke groet vanuit een nog steeds warm Manilla. De afgelopen tijd is zo snel voorbij gevlogen dat ik nu echt even tijd moet maken om u en jullie weer op de hoogte te stellen van alles wat er hier gebeurt. Om niet helemaal van hot naar haar te springen, omdat er zoveel gebeurt, wil ik deze keer alleen over Tacloban schrijven. Een mooi verhaal om de verschillende aspecten van mijn werk hier te laten zien. Het komt natuurlijk niet altijd zo mooi samen, maar deze keer werken alle dingen mee ten goede.

Tacloban/Yolanda

Vorige week was de twee-jaar herdenking van Yolanda(Haiyan). Overall langs de weg en rondom de massagraven werden kaarsjes gebrand. Nog steeds zijn er mensen, die niet weten of hun kind ooit gevonden en begraven is.



Door de hele stad heen waren lichtjes en kaarsen neergezet.

Gelukkig zijn inmiddels alle tenten weg en wonen mensen in iets betere omstandigheden. Werkgelegenheid is echter nog steeds een probleem, waardoor hele wijken gevuld zijn met alleen moeders en kinderen en de mannen in de grote steden op zoek naar werk zijn.

Na de huizen- en scholenbouw hebben we, via een makkelijk betaalschema, veel mensen aan een motor, boot of driewiel taxi kunnen helpen.



Motors en fietstaxi's om mensen te helpen weer een bestaan op te bouwen.



Onderweg kwamen we een goed gevulde ABCCOP/GZB/OMF tricycle tegen...

Momenteel zijn we hard bezig met verschillende trainingen om mensen te helpen als familie te overleven en weer een bestaan op te bouwen. Op deze manier kunnen hopelijk een deel van de mannen weer terug komen naar hun families.

De eerste training was: slippers maken. De eerste "GZB" slippers zijn gemaakt! Ze moesten een naam verzinnen en aangezien de GZB zoveel hulp had kunnen geven en als enige organisatie van buiten de Filippijnen kwam, hebben ze hun merk nu "GZB slippers" genoemd. Alleen kan niemand van hen uitspreken waar de letters GZB voor staan 😊.



De eerste GZB-slippers...

Mede door al het werk in de afgelopen twee jaar zijn er ook velen tot geloof gekomen en zijn er verschillende kerkjes ontstaan. Daarnaast zijn er ook 9 onafhankelijke kerken die nu graag deel van ABCCOP uit willen maken. Velen van hen hebben geen theologische training gehad. Al deze leiders hebben we uitgenodigd om deel te nemen aan de theologische school ACTS. Afgelopen maand was de eerste klas. Met 25 studenten, met 4 verschillende dialecten en op zijn minst 5 denominaties.

4 studenten van onze Bijbelschool

Paul, Yuri, Yel en Patrick hebben een jaar gegeven om mee te helpen in het werk in Tacloban gebied. Ze werken in verschillende gebieden onder studenten, kinderen en volwassenen. We zijn erg blij met hen. Ze proberen ook wat van de locale taal te leren.



Patrick en de oudste van de stam waar hij werkt. Zondag's komen de mensen al bij elkaar onder een tentdoek.

De eerste contacten worden langzaam uitgebreid. Ook blijven onze spullen beter beschermd nu er mensen op het terrein wonen.



De Tagalog groep.

Tagalog was onze gemeenschappelijke taal, maar veel studenten konden zichzelf niet goed uitdrukken in Tagalog.

Tussendoor hebben we heel wat heen en weer moeten vertalen en zelfs in groepen met hetzelfde dialect gewerkt. Verder hadden we discussies of Paulus nu in de derde hemel opgenomen was of niet. In de Engelse vertaling stond namelijk derde, maar in de Filippijnse niet. Het was een lange discussie, over vertalingen, inspiratie en genade .



De hele groep studenten vanuit heel Leyte en Samar. Sommigen moesten 6 uur reizen voor de lessen.

Twee studenten hebben hun eerste opdracht ingeleverd in hun lokale dialect. Gelukkig heb ik nog een vriendin, die uit die regio komt en me vast wel wil helpen 😊.

Iljo de Keijzer

Verlof

Van 19 april t/m 19 juli hoop ik weer op verlof te zijn in Nederland. Waarschijnlijk ben ik de tweede helft van mei beschikbaar voor presentaties. Maar wil je daarbuiten een afspraak maken kan dat natuurlijk ook.

Agenda:

- 1 december: Gebedsdag bij OMF
- 8 december: Kerstviering OMF
- 9-10 december: Board meeting Mindoro Bijbel college
- 11-13 december: Lesgeven in Marinduque
- 28 december: ninang "tweede ouder" zijn bij de bruiloft van Raah en Katkat.
- 1-6 januari: vakantie in Cebu
- 8-10 januari: retreat met een groep predikanten en kerkleiders
- 19-23 januari: ACTS leerkrachten training en lokale zendelingen training in partnership.
- 27 jan- 2 feb. Tweede ACTS training in Tacloban en bezoeken van OMF zendelingen in die regio.
- Feb 8-12 Bijbeloverzicht in Mindoro Bijbel College
- Feb 16-19 National Assembly voor alle ABCCOP kerken.
- Feb. 20 ABCCOP theologie klas in Quezon provincie.
- Feb 27-28 150 jaar OMF/50 jaar OMF-Filippijnen viering.
- 29 maart-2 april GATE training in het noorden voor curriculum ontwikkeling.



COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28

3970 AA Driebergen

Tel: 0343-512444

E-mail: info@gzb.nl

Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland

Molenstraat 1a

7683 VC Den Ham

Tel: 0546-671885

E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Arnoud Bosse

Waterviolier 98

3417 RB Montfoort

0348-795033

E-mail: abosse1@online.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening-

nummer: NL53 RABO 0329 2015 81 t.n.v.

Diaconie Ned. Herv. Gem. te Wageningen

o.v.v. Iljo de Keijzer