

Manilla, april, 2015

Het eerste kwartaal...

Vanuit Nederland komen de eerste foto's van sneeuwkllokjes deze kant op, hier begint de zomer al! Record temperaturen worden gemeten en we kunnen de komende maanden 2-8 uur durende stroomuitval per dag krijgen en een watertekort vanwege extreme hitte en droogte.

In januari hebben we met een groep van 9 personen en drie gidsen de hoogste berg van de Filippijnen mogen beklimmen. Twee dagen omhoog en in één naar beneden! Het was een heel bijzondere ervaring, maar wel wat koud :-0



Laatste kampeerplaats, net onder de top.

De afgelopen twee weken hadden we een jongen uit een kindertehuis in huis, zodat ook hij even vakantie kon hebben. Na de zomer hoopt hij met zijn studie architectuur te gaan beginnen. We hebben hem wat koken geleerd en alleen met openbaar vervoer reizen. De laatste paar dagen waren de twee Nederlanders, die hier komen afstuderen, er ook. Dus was het dikke pret in huis.

Een dag in het leven van een zendeling ☺

Het jaar is 3 maanden oud en ik ben ook op drie eilanden geweest. Een rit, die ik al langer eens uit

wilde proberen en waarvoor nu een mooie gelegenheid was, is deze maand gelukt. Ik moest op het eiland Mindoro zijn voor een vergadering en op het eiland Marinduque om twee dagen les te geven. Nu gaat er een bootje tussen die twee eilanden, maar de griezelverhalen over deze trip hadden me tot nu toe tegengehouden. Deze keer was het kiezen tussen:

1. 2 uur met de bus, 3 uur met de boot, 4 uur bus en nog eens 3 uur met de boot en 1 uur met de jeep.
2. Rechtstreeks bootje van 3 uur.

Dus dit was de mogelijkheid het uit te proberen. We zouden om 7 uur vertrekken. Ik was op tijd. 7 uur bleek de begintijd van het laden te zijn. Het duurde 2.5 uur om alle zakken rijst, banden, bagage en 10 passagiers in te laden. Gelukkig kwamen de varkens, die eigenlijk ook nog mee moesten niet op tijd opdagen. Dat scheelde heel wat stank.



Eén voor één op sterke armen gedragen.

Na 2 uur kijken naar het laden en praatjes maken met de lokale mensen daar, was het mijn beurt aan boord te gaan. Twee mannen hielden hun armen bij elkaar er ik moest erop gaan zitten. Toen werd ik door het water naar een kleine sloep gedragen. Toen de sloep vol

was werden we naar het bootje getrokken en aan boord gehesen. Via een mini paadje, waar ik prompt bijna vanaf viel in de zee, en een klein trapje kwamen we op een houten vlonder, waar je of op de grond kon liggen of op een bankje zitten. Alle bagage, inclusief een motor was aan boord van de boot terecht gekomen. Allemaal dankzij een team van sterke mannen! Hoe ze die motor aan boord gekregen hebben, is me nog steeds een raadsel!

Na een ruige tocht van 3.5 uur kwam de kust in zicht en zagen we in de verte nog een dolfijn! Helaas voor mijn neef Zeb, geen haaien gezien. Via eenzelfde procedure, alleen nu een nog kleiner bootje werden we aan wal geholpen!



En toen moest het eigenlijke lesgeven nog beginnen!

28 studenten van 18-68 jaar oud. Nieuwe gelovigen en lange termijn predikanten, allemaal in één groep. Na samen gegeten te hebben kon de les beginnen. "Worship" was het onderwerp van deze twee dagen. De liturgie is hier meestal wat minder vastgelegd dan in Nederland. Er waren vragen over hoe je liederen uitkiest en hoe je met mensen omgaat die een getuigenis

willen geven, maar daar altijd minstens een half uur voor nodig hebben. Ook over de keuze wie de zegen uitspreekt, wie er mogen leiden, hoeveel voorbereiding er nodig is en hoe je een "noodplan" moet hebben voor als er iemand ineens ziek is of vertraging in het verkeer heeft.

Een van de opdrachten was bedoeld om ze na te laten denken over de inhoud van de liederen: of ze Bijbels waren, of ze op God of op onszelf gericht waren en wat ze verder opviel.

Na een aantal inleidende opdrachten, liet ik ze allemaal de eerste regel van hun favoriete lied opschrijven. Toen hebben we met elkaar delen van al deze liederen gezongen om te achterhalen hoe Bijbels ze waren en of ze op God of meer op onze gevoelens gericht waren. Het duurde even, voordat ze de criteria door hadden, maar door de oefening ging het steeds sneller en beter.

Die avond sliepen we met zijn allen in het gebouw. Dames links, heren rechts. Geklets hoorden we nog tot diep in de nacht, zo vaak hebben ze ook de kans niet met anderen in het kerkenwerk te praten. Ook moest het huiswerk natuurlijk nog gemaakt worden. Ik prijs me gelukkig dat ik als leerkracht in het enige bed mocht liggen...

We hebben ook gekeken hoe je een goede balans kunt vinden tussen God prijzen, eren en jezelf aan Hem toevertrouwen in de liederen.



Na afloop van de les was er een mededeling dat de studenten als groep samen een lied zouden gaan zingen op een kerkelijke bijeenkomst van het hele eiland. Stelt een student, met een ondeugende glimlach, het meest on-Bijbelse Christelijke lied voor dat we die dag besproken hadden 😊.

Na het afscheid nemen, rijd ik het eerste deel mee met de jeep van een van de gemeentes, daarna volgt de traysikel (driewielmotor), dan nog drie uur op een grote boot en 4-5 uur met de bus.

Na thuiskomst, inclusief een enthousiaste begroeting van de twee honden, duik ik nog lekker even mijn bed in, nog een paar uur voordat de volgende morgen weer begint!



Agenda

28 Maart Diplomauitreiking op de Bijbelschool in Mindoro, 5 studenten zijn afgestudeerd. Zij hopen als team 1 jaar mee te gaan helpen bij de kerkplant in het rampgebied. Door onze hulp daar zijn er best veel mensen tot geloof gekomen, maar de mankracht is niet voldoende. Hoe we dit financieel voor elkaar gaan krijgen weet ik nog niet, maar hun betrokkenheid is enorm. Maandag komen ze naar kantoor.

1 April Twee afstudeerders van de CHE komen een tijd hier in de Lord of Life kerk. Ze kwamen op twee april aan en de koffers op 6 april. Een bijzonder paasweekend kamperen in mijn huis 😊.

14-17 april Laatste trainingsweek voor de leerkrachten theologisch onderwijs. De 17-de is hun diplomauitreiking.

20-23 april Training met team over theologisch onderwijs en lesmateriaal in Baguio.

23-27 april Officiële opening van het nieuwe kerkgebouw in Altavas. Het weekend hoop ik dan te spreken en het eerste theologisch onderwijs te geven.

30 April- 5 mei Preekkunde-training in het zuiden van Leyte. Deze is helaas afgezegd, omdat het vliegveld weer gesloten is. Na de ramp vorig jaar is dit nu al de derde keer!

1 mei hoopt mijn Filipijnse leidinggevende, ds. Wilson, terug te komen van zijn jaar verlof.

5-9 mei Kantoor-retraite in Cambodja. Lang leve de goedkope regiovluchten hier!



14-16 en 28-30 mei In totaal 3 regionale onderwijs conferenties in gemeentes. Hiervoor moet nog veel geregeld worden.

In juni hoop ik een ABCCOP-gemeente, in een land waar Christen zijn niet zo makkelijk is, te helpen in een snelcursus preekkunde.

14-29 juni hoop ik in Nederland te zijn voor het 40 jarig huwelijksjubileum van mijn ouders.

Juli hopen we als OMF-organisatie ons 150 jarig bestaan te vieren met een gezamenlijke conferentie.

Iljo de Keijzer

Van de Thuisfrontcommissie Iljo de Keijzer.

OMF Nederland, die samen met de GZB de uitzending van Iljo de Keijzer als zendeling naar de Filipijnen heeft mogelijk gemaakt, werkt aan bredere bekendheid van deze organisatie in Nederland. Een van de middelen is om meer mensen berichtgeving van de OMF Nederland te kunnen toesturen.

De thuisfrontcommissie van Iljo is bereid de e-mailadressen van de sponsors van Iljo aan OMF Nederland beschikbaar te stellen. Voordat we dat gaan doen willen we u graag in de gelegenheid stellen om kenbaar te maken of u hieraan al dan niet wilt meewerken. Wilt u zelf aangeven wanneer u het niet goed vindt, dat wij uw e-mailadres beschikbaar stellen aan OMF Nederland? U kunt dit melden aan de secretaris van de Thuisfrontcommissie Iljo de Keijzer. Voor de adresgegevens van de secretaris verwijzen wij u naar het Colofon, dat hiernaast is afgedrukt. U kunt uw reactie per post of per mail doorgeven.

Als wij voor 1 juni 2015 geen reactie van u hebben ontvangen dan gaan wij ervan uit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij uw mailadres doorgeven aan OMF Nederland.

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28

3970 AA Driebergen

Tel: 0343-512444

E-mail: info@gzb.nl

Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland

Molenstraat 1a

7683 VC Den Ham

Tel: 0546-671885

E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Arnoud Bosse

Waterviolier 98

3417 RB Montfoort

0348-795033

E-mail: abosse1@online.nl

Giften kunt u overmaken op

bankrekening-nummer: NL53 RABO 0329

2015 81 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. te

Wageningen o.v.v. Iljo de Keijzer