

Manila, december 2014

Kerstkado

Ik denk dat we allemaal hier het afzwakken van de orkaan Hagupit als een kerst kado zien. Iedereen zat in de spanning en 100.000-den families waren in veiligheid gebracht. Hoewel er veel schade is aan het vliegveld, landbouw en ook huizen, en hoewel er toch doden gevallen zijn, overheerst de dankbaarheid. Het had zoveel erger kunnen zijn. Langzaam leek de tyfoon gewoon op te lossen en bleef er alleen regen over.



Tijdelijke huisvesting vanuit overheid, heeft de storm niet overleefd.

Het eerste goede bericht was dat al onze werkers in het rampgebied veilig waren. Het tweede dat al onze huizen, boten enz. de storm overleefd hadden. Nu is het wachten op gedetailleerde informatie in wat er gedaan moet worden. Waarschijnlijk vooral dak materiaal en landbouw.

Deze week zijn we druk bezig met het zoeken van nieuwe datums voor de verschillende trainingen, die we helaas af moesten zeggen. Een taak die uiteindelijk niet zo makkelijk lijkt te zijn!

Rhenen team

Het was een leuke ervaring een Nederlands team hier te hebben, nog van vlakbij Wageningen ook. Ze hebben zich prima ingezet op het gebied van IT, timmeren, loombanden, gitaarspelen en nog veel meer ☺.



Ze hebben het zo goed gehad dat Timos met een klasgenoot zelfs hier komt afstuderen vanuit de CHE over een paar maanden. En omdat ze zo dichtbij Wageningen wonen, konden ze zelfs in de zendingsdienst iets over hun tijd hier vertellen. Hieronder laat ik ze zelf aan het woord.

Afgelopen zomer zijn wij drie weken in de Filipijnen geweest, met een groep van elf jongeren uit Rhenen. Het doel was om de plaatselijke kerkelijke gemeente te ondersteunen en mee te helpen met hun evangelisatie activiteiten.



Ook hebben we wat hand-en-span diensten voor hen verricht. Daarnaast is het voor ons een kennismaking geweest met een heel andere cultuur.

We hebben een fantastische reis gehad. Zowel voor de mensen uit de kerkelijke gemeente, mensen uit de (sloppen)wijken die we bezochten en wij als groep hebben veel gehad aan dit bezoek!

Het was voor hen heel bijzonder dat mensen vanaf de andere kan van de wereld speciaal voor hen langskwamen.

Tijdens de reis hebben we veel opgetrokken met Iljo. Ze had een mooi programma voor ons in elkaar gezet en was onze lokale gids en vertaalster. Dat deed ze met veel enthousiasme en passie en met persoonlijke aandacht voor iedereen. We merkten ook dat Iljo echt helemaal ingeburgerd is in de Filipijnse cultuur en overall met open armen werd ontvangen.

Wij hadden ook het voorrecht een website te mogen maken voor ABCCOP, wat we deden op het hoofdkantoor van ABCCOP. Zo konden we van dichtbij zien hoe Iljo zich door stapels papierwerk heen moet worstelen en druk is met het voorbereiden van lessen.

Voor ons was het een mooie ervaring om een andere cultuur te leren kennen maar zeker ook om te zien hoe de mensen daar in vertrouwen op God leven en dankbaar zijn voor wat ze hebben gekregen.

Jelle Pals & Gerard de Visser, namens de Rhenen groep.

Leerkrachten training



De training gaat met veel groepswork gepaard.

Gelukkig gaat de training nog steeds door. Afgelopen maand was er weer een training week. Nog steeds hebben we richting de 50 studenten. De twee vakken afgelopen maand waren: liturgie en worship en pastorale theologie. Beide vakken hielpen de studenten in hun werk nu en waren een goede voorbereiding op hoe deze toekomstige leerkrachten deze vakken weer kunnen geven in de toekomst.



Groepsfoto na afloop van de week.

Eindejaars vergadering

Na 5 jaar uitstel, om allerlei redenen, was er dit jaar eindelijk weer een vergadering met de leiders van alle scholen waar we predikanten op mogen leiden. Het was een goede tijd van zorgen delen, elkaar ontmoeten en plannen voor de toekomst maken. Sommige leiders wisten nog niet helemaal wat de verwachtingen waren, maar zijn nu enthousiast om ook hun school op het juiste nivo te brengen. Het was een dag hard werken, maar hopelijk weer een goede stap in de richting van goed functionerend onderwijs.



Directeuren van de verschillende scholen.

Kerst en Nieuwjaar

We zijn bijna aan het eind van 2014, en maken ons weer klaar voor 2015. Op kantoor de laatste verslagen, kerstvieringen en "carolling". De dagen en nachten worden iets kouder hier en het droge seizoen zorgt voor minder regen. Ik hoop rond kerst ook een ruime week vrij te zijn en samen met een vriendin een paar eilanden te bezoeken, om in het nieuwe jaar weer met nieuwe energie van start te gaan. Een nieuwjaars duik bij 28 graden in een warme zee, zal voor mij geen opoffering zijn.

Laten we dit seizoen de echte reden voor kerst niet vergeten! Laten we dankbaar terug kijken op 2014 en met hoop en verwachting naar 2015 uitkijken!

Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28
3970 AA Driebergen
Tel: 0343-512444
E-mail: info@gzb.nl
Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland
Molenstraat 1a
7683 VC Den Ham
Tel: 0546-671885
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Arnoud Bosse
Thorbeckestraat 130
6702 BV Wageningen
E-mail: abosse1@online.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer