

Manilla, maart, 2013

Algemeen

Bedankt voor alle kerst- en nieuwjaarsgroeten!
Tot nu toe komen er nog steeds aan ☺.

OMF-conferentie

Met elkaar mochten we het nieuwe jaar beginnen. Veel tijd om elkaar te ontmoeten, te vergaderen met onze verafgelegen groepsgenoten, opgefrist te worden door de meditaties van onze directeur in Singapore. Zelfs hebben we met elkaar op een ochtend een vulkaan beklommen. Kortom een goed begin van het jaar.



De laatste avond mochten de kinderen laten zien wat zij gedaan hadden in hun programma.

Veranderingen op kantoor

2013 begon met een behoorlijke verandering in verantwoordelijkheid. Vanaf januari draait het hele ACTS-programma onder mijn verantwoordelijkheid. Meer dan 20 scholen coachen, nieuwe leerkrachten vinden, 5 nieuwe scholen willen starten en de administratie proberen te achterhalen.

Hopelijk geeft dit dominee Wilson meer tijd om een tweede niveau op te zetten en zich met de fulltime Bijbelschool, die we in Mindoro hebben, bezig te houden.

Een week na de overdracht mocht ik de plannen voor 2013 al presenteren ☺. Gelukkig had ik er al even over na kunnen denken. Ik heb zelfs voor het eerst een, hoewel zeer klein, budget gekregen van het kerkgenootschap om bij te dragen in de extra reizen die ik moet gaan ondernemen om de administratie goed op te gaan zetten.

Nationale Assembly

40 jarig bestaan van ABCCOP! Wat een echt feestelijke happening had moeten worden, begon met een tyfoon. Veel boten en vliegtuigen waren geannuleerd of vertraagd. Op het tijdstip dat het programma zou moeten beginnen, was nog maar 30% van de verwachte deelnemers binnen. Uiteindelijk via andere eilanden en na slapen op het vliegveld was de volgende dag het grootste deel van de deelnemers toch aangekomen. Nadruk werd weer gelegd op "levende, groeiende kerken" en het doel om in 2016, 616 kerken te hebben. We zijn goed op weg. Heel wat gemeenten zijn begonnen met het vormen van een nieuwe gemeente in een wijk in de buurt, of soms ver weg. Ook was er tijd voor informatie en discussie over G12; een manier van kerk zijn.

De visie van G-12 is gegrondvest op "de grote opdracht" bij Jezus gegeven voor Zijn hemelvaart. Het belangrijkste doel voor elk kerklid om een leider te worden en het karakter van Jezus uitleven in hun eigen "Bijbelstudiegroep" van 12 deelnemers. De structuur bestaat uit 4 principes: win iemand voor Christus, eerste groei, discipelschap en uitzenden om zelf weer iemand voor Christus te winnen. In sommige gemeenten is er enorme groei opgetreden, maar in andere heeft het tot scheuring geleid. D.m.v. deze discussie hopen we de kerkleiders duidelijke informatie te hebben gegeven.



Installering van de nieuwe ouderlingen voor het geheel van ABCCOP.

De laatste dag was een toer over het eiland, wat door iedereen enorm gewaardeerd werd. De stortregen kwam neer toen we weer in de bus naar het hotel zaten...

Agenda: Een paar belangrijke data...

16-17 maart: lesgeven in Rosario. Een school waar veel dingen beter op de rails gezet moeten worden.

22-23 maart: nieuwe school starten in Marinduque en Bijbel-introductie geven.

6 april: tijdens de vakantie van de scholieren en docenten hoop ik de Bijbelstudie voor de staf over te nemen.

15 april: belangrijke vergadering in Quezon, om verschillende zaken duidelijk te maken en recht te zetten. Het is een heel lang proces geweest, maar lijkt nu toch eindelijk zijn vruchten af te werpen

April: reizen naar het uiterste zuiden, voor overleg met het team daar om het Bijbelschool - programma aan te passen voor hun gebied.

1 mei: alle kerken van ABCCOP komen die dag bij elkaar in de provincie. Om samen te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten.

19 mei: mag ik in Sariaya spreken voor hun kerkverjaardag. Fijn terug te gaan naar een kerk, die je zelf mee gesticht hebt.

Tussendoor ook nog drie bruiloften ☺ en heel wat in de planning zonder een precieze datum.

De zomer breekt hier weer aan. Vakantie voor de studenten en dus veel conferenties en trainingen voor ons.

Hartelijke groet!

Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij:

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
Tel: 0343-512444
E-mail: info@gzb.nl
Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland
Molenstraat 1a
7683 VC Den Ham
Tel: 0546-671885
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Arnoud Bosse
Thorbeckestraat 130,
6702 BV Wageningen
E-mail: abosse@12move.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening-nummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer.