

Manilla, Oktober 2012

Hoeveel dagen achter elkaar kan het regenen? Afgelopen juli, regende het voor 3 weken achter elkaar, voordat we de zon weer zagen. Verschillende keren stond onze hele straat onder water en kon ik met mijn motor alleen nog thuis komen door de tuin van de burens. Mijn huisgenote was doorweekt tot haar middel, omdat het water tot de zitting in de tricicle kwam. We bleven alert, telkens kijkend hoe ver het water al de oprit opkwam, maakten plannen over hoe we alles op de tweede verdieping konden krijgen. In mijn droom heb ik zelfs mijn motor op de keukentafel gekregen ☺. Voor ons stopte het water bij de drempel, voor vele anderen kwam het hoger dan hun dak... Tot nu toe, staan er een aantal gebieden nog steeds onder water. Na de tropische storm "Ondoy" stond nu weer 80% van Manilla onder water. Gelukkig steeg het water niet zo snel als drie jaar geleden tijdens "Ondoy", waardoor nu veel meer mensen zichzelf en hun bezittingen in veiligheid konden brengen.



Geld kwam uit alle hoeken van het land en de wereld. We hebben meer dan 200 tassen met eerste levensbehoeften uit kunnen delen, 250 paar laarzen en drie wagens vol kleding. Ook hebben we een aantal mensen kunnen helpen hun huis weer wat op te bouwen of een paar vrachtwagens grond gestort, zodat de tweede verdieping hun nieuwe woonkamer werd, maar hun huis in ieder geval droog stond. Kerken waren zo dankbaar voor alle hulp.

Het mooie was vooral ook dat gemeenten die bij de vorige ramp hulp gekregen hadden, maar nu veilig waren, ook meehielpen.



In een paar uur tijd, stond het viaduct compleet onder water.

En weer werd zichtbaar, hoe de Filippino weer opkrabbelt en verder gaat met zijn en haar leven.

Veranderingen op kantoor.

Door de verschillende veranderingen in werk en personeel, is het hele ACTS (Bijbelschool op afstand) onder mij gekomen. Dominee Wilson hoopt zich zo meer bezig te houden met een tweede niveau van verdere training van de dominees, die al geslaagd zijn. Dit betekent dat nu alle administratie, leerkrachten toewijzen, trainen en materiaal ontwikkeling onder mij valt (inclusief de financiële kant van de zaak).

Een grote uitdaging, ook naast studie en andere verantwoordelijkheden binnen OMF, maar ook een prachtige kans om een duidelijkere taakomschrijving voor mijzelf te krijgen en dit prachtige programma een nieuwe boost te geven. Een kans om dominees en zendelingen een goede fundering van het geloof te geven en praktische ondersteuning in het leidinggeven in een lokale gemeente.

Na de conferentie over Christelijk onderwijs in de kerk, komt er een nieuw kabinet met mappen, om wat orde in de chaos te scheppen... en natuurlijk zullen er nog heel wat vergaderingen volgen. Ook het herschrijven van materiaal staat op de planning ☺.

Bibliotheek

Op een dag kwam er een grote vrachtwagen het terrein op rijden, vol met dozen met boeken, verzameld door kerken in Canada en verstuurd naar Manilla. Sorteren, op planken zetten etc... Een stoffige week. Maar nu hebben we een heuse theologische bibliotheek op het kantoor van de kerkorganisatie ABCCOP.



De Christelijke leesboeken zijn uitgedeeld aan de deelnemers van de conferentie voor Christelijk onderwijs.



Een van de drie boekenkasten behoorlijk vol met boeken.

Pannenkoeken in Wageningen

De pannenkoekenactie van de ZWO commissie is inmiddels geweest. Op deze manier heeft de ZWO geld opgehaald voor training voor de leerkrachten die les geven op onze afstandsonderwijs schooltjes. Vaak hebben ze zelf niet meer dan de training doorlopen en vinden het een hele uitdaging les te moeten geven. Hopelijk kan de training een goede bemoediging zijn voor hen om door te gaan. Hartelijk dank aan iedereen die meegedaan heeft met de actie!

Dag van de leerkracht

Afgelopen vrijdag was een speciale dag voor de leerkrachten hier, studenten deden speciale toneelstukjes voor de leerkrachten als dank voor hun goede werk. Op zondag deed de kerk het lichtelijk over en riep alle zondagsschool leerkrachten naar voren om ze even in het zonnetje te zetten en voor hen te danken en te bidden. Er waren zoveel mensen betrokken bij dit werk (ook in de nieuwe kerken-in-opbouw) dat ik even bang was dat er niemand meer in de kerk zat ☺. Heel dankbaar zijn we dat in deze gemeente het werk niet aan een eenzame 4 overgelaten wordt, maar door velen gedragen wordt.

Nieuwe school!

Afgelopen september hebben we weer een nieuwe school gestart in het zaken district van Manilla, maar in een arme wijk. Er zijn 17 studenten van tussen de 15 en 65 jaar. Ze genoten van een nieuwe manier van les krijgen, geschikt voor volwassenen en ik genoot van de interactie met hen. Hopelijk komen er volgende maand

nog meer mensen, vanuit een nieuwe gemeente in de buurt.

Agenda: Een paar belangrijke data...

27 Okt: lesgeven Filippijnen en Thessalonicenzen in Welfareville

7- 30 Nov: Mijn vader hoopt hierheen te komen om mee te helpen in het werk en we hopen samen een van de 7000+ eilanden te bezoeken

18 Nov: Een presentatie van het werk van het kerkgenootschap in een van de lokale kerken

1 Dec: Lesgeven in Makati, de nieuwe school

3 – 14 Dec: Met de mensen op kantoor gaan we kerstliederen zingen in verschillende huizen en kerken, om geld op te halen voor de kosten van de kerkorganisatie. Nieuwe ervaring weer voor mij ☺

Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

Tel: 0343-5124444

E.mail: info@gzb.nl

Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland
Molenstraat 1a
7683 VC Den Ham.

Tel: 0546-671885;

E mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester

Arnoud Bosse
Thorbeckestraat 130
6702 BV Wageningen
e mail: abosse@12move.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer