

Manilla, juni 2012

Een hartelijke groet aan u en jullie allen vanuit Manilla. De zomervakantie zit er weer op hier en de klassen zijn begonnen, op het moment dat Nederland zich klaar maakt voor de zomervakantie. De zomer is extreem heet geweest in de Filippijnen. Elke dag werd er weer een nieuw record gevestigd. Gelukkig is het regenseizoen weer begonnen en de temperatuur iets gedaald. Afgelopen maanden waren er dagen dat we met zijn allen op een rijtje op de benedenvloer lagen voor wat verkoeling!

Vrouwenconferentie



Met ruim 250 vrouwen een aantal dagen nadenken over heling. Een heftige tijd voor veel vrouwen, die voor het eerst iets van hun problemen lieten zien,



of voor het eerst konden huilen om hun zorgen in de familie, maar vooral ook in de gemeenten.

Een paar mooie dagen om hen te bemoedigen in het koelere noorden. We zijn zelfs nog met een Sint Bernard op de foto geweest; het arme beest in die hitte!

'Dienend leiderschap' cursus 2012

Helaas werd deze cursus op het laatste moment afgeblazen, vanwege teveel afmeldingen. Jammer dat ik al in Mindoro was. Wel hebben we hierdoor tijd vrij kunnen maken om een aantal dagen met de leerkrachten van de Bijbelschool op te trekken en ze te begeleiden in de verdere aanpassing van het curriculum. Het eerste jaar met een nieuw curriculum was hen zwaar gevallen, maar had ook wel heel bijzonder positieve resultaten in groei van de studenten laten zien.

Een tijd dus van evaluatie en verdere aanpassing. Voor mijn idee zijn ze nu meer realistisch in de komende aanpak geworden. Het kostte tijd, maar in plaats van een groepje uitgeputte leerkrachten, zagen we nu weer enthousiasme voor het nieuwe schooljaar.

Nederland

Onverwachts werd ik gesponsord om naar Nederland te komen voor het 65-jarig(!) huwelijksjubileum van mijn opa en oma. Heel bijzonder om die speciale dag bij hen te zijn en ook veel herinneringsfoto's te maken. Tegelijk ook verdrietig omdat het een definitief afscheid van opa betekende, omdat hij niet lang meer te leven heeft.

Terwijl ik in Nederland was, kon ik een eerste deel van het pensioenfeest van mijn vader meemaken, de bruiloft van de penningmeester van mijn TFC, het nieuwe huis van mijn broer zien en genieten van asperges en aardbeien!

Heel fijn en dubbel in ons mooie Nederland te zijn, zelfs al was het maar voor twee weken.



Lange termijn project...

Ik ben na mijn verlof begonnen met een handreiking voor studenten, dominees en geïnteresseerde gemeenteleden te schrijven om hen enthousiast te maken, de Bijbel in zijn geheel door te lezen. Het wordt een tweejaarsplan en de Bijbel wordt in chronologische volgorde gelezen, dus niet boek voor boek. Per week leren ze één bijbelvers uit het gelezene uit het hoofd en elke dag lezen ze 1-2 hoofdstukken, overdenken een aantal verzen en beantwoorden 2-3 discussie/overdenkings vragen. Op deze manier worden de studenten hopelijk gestimuleerd de Bijbel zelf te lezen en te overdenken. Het idee om het chronologisch te doen, kwam doordat een aantal van mijn studenten geen idee bleek te hebben dat de profeten in de tijd van de koningen leefden en dachten dat Job zondigde met zijn offers, omdat hij geen priester was. Een aantal van dit soort vragen en ook de klacht van de docenten dat de studenten geen diep bijbels inzicht leken te hebben, en de bemoediging van velen met wie ik erover sprak hebben ertoe geleid dit project te starten. De eerste drie maanden zijn nu geschreven, en mijn proeflezer gaat sneller, dan ik kan schrijven. Ze doet meer dan een "dag" per dag, omdat ze zo enthousiast wordt. Dus dat is een hele bemoediging, maar het is wel een enorme klus. Dus bij deze ook jullie gebed gevraagd voor mij om het vol te houden elke dag weer wat te schrijven, zelfs tijdens al het reizen.

Agenda: weer een aantal belangrijke dagen...

20 juni; trouwdag van de dochter van mijn naaste collega (Di-ann)

23 juni; lesgeven in Welfareville

24 juni; volwassen zondagsschool in mijn gemeente hier, over hoe om te gaan met kritiek en kritiek ontvangen.

26 juni; comité voor OMF conferentie de eerste week van januari. Ik ben gevraagd om dit jaar de conferentie mee te organiseren. Ik mag me met de lastige taak van kamerindeling en kleine discussie-groepjes bemoeien. Ook mag ik de avondbedsdiensdienst bij OMF leiden.

Juli, 2 dagen training in Quezon en spreken in Pitogo, bij mijn oud-collega in de rijstvelden.

Oktober; blijft u meebidden voor de voorbereidingen van de conferentie over christelijk onderwijs? Er moet nog heel wat gebeuren.

Nog een keer mijn nieuwe email: Wilt u dit vervangen in uw adresboek? Alvast bedankt!
(Iljo.dekeijzer@omfmail.com)

Iljo de Keijzer

Iljo.dekeijzer@omfmail.com
<http://Iljo.algemeenbekend.nl>
facebook: Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

Tel: 0343-512444

E.mail: info@gzb.nl

Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland

Molenstraat 1a

7683 VC Den Ham.

Tel: 0546-671885;

E mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester

Arnoud Bosse

Thorbeckestraat 130,

6702 BV Wageningen

e mail: abosse@12move.nl 

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer 